

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ. ΣΠΑΝΑΚΗ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ



ΕΚΔΟΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1981

2
Α
ΙΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ

(Προσκυνοῦμε τὸν τόπον δπον περπάπησαν τὰ πόδια του.)

(Vilnay σ. 472)

(Λατινική ἐπιγραφή πάνω ἀπὸ τὴν εἰσόδο τοῦ ναοῦ τῶν Φραγκισκανῶν, στὸ χωρὶς Κανά, κτισμένος στὴ θέση, δπον ἡταν τὸ σπίτι ποὺ ἔγινε ὁ γάμος καὶ τὸ πρῶτο θαῦμα τοῦ Χριστοῦ).

Στις 3 ὥς τις 12 τοῦ Σεπτέμβρη τοῦ 1978 ἔγινε στὸ Ἱσραὴλ τὸ 22 Συνέδριο τῆς Fédération International des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (F.I.J.E.T.) ποὺ σημαίνει Διεθνῆς Όμοσπονδία συγγραφέων καὶ Δημοσιογράφων Τουρισμού.

Στὴ διεθνῆ αὐτὴ δργάνωση, ποὺ ίδρυθηκε τὸ 1956, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς UNESCO, μετέχουν οἱ ἀντίστοιχες δργανώσεις 25 κρατῶν καὶ ἀνάμεσα σ' αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ἐνωση Ἑλλήνων Συγγραφέων καὶ Δημοσιογράφων Τουρισμοῦ, ποὺ ἔδρεύει στὴν Ἀθήνα.

Σκοπὸς τῆς διεθνοῦς αὐτῆς δργάνωσης εἶναι, φυσικά, ἡ μελέτη καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Τουρισμοῦ, πάνω σὲ καλύτερες βάσεις καὶ ὅχι μόνο γιὰ συναλλαγματικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα.

Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δργανώνει κάθε χρόνο ἔνα συνέδριο σὲ μιὰ χώρα, ποὺ διαρκεῖ 8 ἡμέρες, στὸ ὅποιο συμμετέχουν ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη τῶν διαφόρων δργανώσεων δηλώσουν. Τὰ ἔξοδα βαρύνουν τοὺς συνέδρους.

Τὸ 1977 τὸ συνέδριο ἔγινε στὴ Βουδαπέστη, μὲ τὴ συμμετοχὴ 138 μελῶν τῶν δργανώσεων 21 κρατῶν. Στὸ τελευταῖο συνέδριο τοῦ Τέλ - Ἀβίβ πήραν μέρος 113 ἀντιπρόσωποι ἀπὸ 14 κράτη. Σ' αὐτὸ συμμετεῖχε καὶ ἡ Ἐνωση Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ δημοσιογράφων Τουρισμοῦ μὲ 9 τακτικὰ μέλη, ἐκτὸς

τῶν συνοδῶν. Ἐτσι, ὅστερα ἀπὸ ἔνα ταξίδι μιάμισης ώρας, βρεθήκαμε στὸ δεροδρόμιο Μπέν Γκουριὸν τοῦ Τέλ Αβίβ.

“Υστερα ἀπὸ τὶς συνεδριάσεις τοῦ Σώματος ἐπισκεφθήκαμε διμαδικὰ τὰ σπουδαιότερα ἱστορικὰ μέρη τῆς χώρας ἀπὸ τὰ ὑψώματα τοῦ Γκολάν στὰ σύνορα τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιβάνου μέχρι τὸ λιμάνι τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας Ἐιλάτ μὲ πούλμαν καὶ μὲ δεροπλάνο τῶν τοπικῶν γραμμῶν «ARKIA». Ἡ ξενάγηση ἔγινε ἀπὸ τὴν τοπικὴν Ὀργάνωση.

Οἱ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὶς διαδρομές καὶ τὶς ἐπισκέψεις στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἀγίων Τόπων, ἵδιως σ' ἐμᾶς τοὺς Ὁρθόδοξους Χριστιανούς, ἦταν ἔνα ἀναβάπτισμα. Πολιτεῖες καὶ χωριά, δύναματα γνωστά μας ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια, δπως καὶ τὰ τοπωνύμια τοῦ τόπου μας. Ποιὸς Χριστιανὸς θὰ βρεθεῖ στὴν Ἱερουσαλήμ, στὴ Βηθλεέμ, στὴν Ἱεριχώ, στὴ Γενησαρέτ, στὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας, στὸ χωριό Κανά, στὸ ψαροχώρι τῆς Καπερναούμ καὶ τόσους ἄλλους τόπους, ποὺ συνδέονται μὲ τὴ Χριστιανικὴ θρησκεία, καὶ δὲν θὰ συγκινηθεῖ; Περπατώντας στοὺς δρόμους τῆς Ἱερουσαλήμ, στὴν ὁδὸ τοῦ Μαρτυρίου, τὴ βίᾳ Ντολορόζα, ἀναπλάσσεις στὴ φαντασία σου τὸ δρᾶμα τοῦ Χριστοῦ, τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους, ποὺ δὲν λείπουν ἀπὸ κανένα λαό καὶ ἀπὸ καμμιὰ ἐποχή, τοὺς κατακτητὲς Ρωμαίους, τὴν πορείαν πρὸς τὸ Γολγοθᾶ...

Γιὰ τοὺς Ἀγίους αὐτοὺς τόπους θέλω νὰ σᾶς μιλήσω. Ἀλλὰ πρὶν μποῦμε στὸ κύριο θέμα ἀς κάμομε μιὰ ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ τοῦ Λαοῦ του, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους λαοὺς τοῦ κόσμου.

Πηγὴ τῆς ἱστορίας τῆς χώρας αὐτῆς μέχρι τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη. Πολλοὶ νομίζουν, δτι δσα ἀναφέρονται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι «εὺσεβεῖς μῦθοι», δπως λένε. Ἀλλὰ σήμερα ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη διαπιστώνει, δτι δσα ἀναφέρονται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ἱστορικὰ γεγονότα. Κι ἔτσι ἡ Παλαιὰ Διαθήκη θεωρεῖται σήμερα μιὰ ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες πηγὲς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἡ Πεντάτευχος, τὸ ἀρχαιότερο κείμενό της, εἶναι ἔργο τοῦ ἴδιου τοῦ

Μωυσῆ, ποὺ ἔζησε 13 αἰῶνες πρὶν νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστός.

Ἡ προϊστορία τῆς χώρας αὐτῆς εἶναι συνδεμένη μὲ τὴν προϊστορία τῆς δικῆς μας χώρας καὶ μάλιστα τῆς Κρήτης. Στὴν ἴδια τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Δευτερονόμιο 2, 23) ἀναφέρεται : *Τοὺς Εὐάίους, οἱ ὅποιοι ἔζων εἰς χωρία μέχρι Γάζης, ἔζωλόθρευσαν οἱ Καφθορεὶμ (Κρῆτες) οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τὴν Καφθόρη, καὶ ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸν τόπον των.*

Ἄρχικὰ ὑπῆρχαν διάφορες ἀντιλήψεις τῶν εἰδικὰ ἀσχολουμένων γιὰ τὴν καταγωγὴ τῶν Καφθορεὶμ ἢ Φιλισταίων. Ἀλλὰ στὴν προφητεία τοῦ Ἱερεμίᾳ (κεφ. 47, 4) ἀναφέρεται : *Ο Κύριος πρόκειται νὰ καταστρέψει τοὺς Φιλισταίους, τὸ ὑπόλοιπον τῆς νῆσου Καφτώρ. Συνεπῶς ἡ Καφτώρ ἥταν νῆσος.*

Ἄλλο κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Σαμουὴλ κεφ. 17, 4) τοὺς Καφθορεὶμ τοὺς ἀναφέρει Φιλισταίους. Καὶ ἔξῆλθεν ἀνὴρ πολεμιστὴς ἀπὸ τὸ στρατόπεδον τῶν Φιλισταίων, ὁνομαζόμενος Γολιάθ, ἀπὸ τὴν Γέθ, ὅψους ἔξ πήχεων καὶ μιᾶς σπιθαμῆς. Καὶ εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τον περικεφαλαίαν χαλκίνην (Βασιλειῶν Α, Κεφ. 17, 4). Καὶ ὁ Ἄμως (Κεφ. 9, 7) ἀναφέρει : ὅπως τοὺς Φιλισταίους ἐκ τῆς Κιαφθώρ...

Συνεπῶς οἱ Καφθορεὶμ καὶ οἱ Φιλισταῖοι εἶναι ὁ ἴδιος λαὸς καταγόμενος ἀπὸ τὴν νῆσο Καφθόρ, δηλαδὴ τὴν Κρήτη. Ὅστερα ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Κρήτη καὶ στὴν Παλαιστίνη ἀποδείχτηκε, καὶ ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ δλους, ὅτι Καφτὼρ λεγόταν ἡ νῆσος Κρήτη καὶ οἱ Καφθορεὶμ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἥταν οἱ Κρητικοὶ τῆς Μινωϊκῆς ἐποχῆς. Καὶ ἡ κεραμεικὴ ποὺ βρέθηκε τελευταῖα στὶς πόλεις τῶν Καφθορεὶμ διαπιστώνει, ὅτι οἱ Φιλισταῖοι ἥταν ἀπὸ τὴν περιοχὴν τοῦ Αἴγαιακοῦ - Μινωϊκοῦ Πολιτισμοῦ, γιατὶ τὰ ἀγγεῖα ποὺ βρέθηκαν ἐκεῖ καὶ ἡ διακόσμησή των εἶναι τὰ ἴδια μὲ τὰ μινωικά. Τὰ εἰδαμε στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τοῦ Τέλ Αβίβ.

Οἱ Φιλισταῖοι ἤξεραν νὰ κατεργάζονται μονοπωλειακὰ τὸ σίδερο στὴ Γῆ Χαναάν. Ἡταν πολιτικὰ δργανωμένοι θαυμάσια, σὲ συνεχῇ πολεμικὴ ἑτοιμότητα καὶ ἐπαιξαν ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν ἱστορία τῆς Παλαιστίνης. Σὰν λαὸς ναυτικὸς ἐγκαταστάθηκε στὰ παράλια τῆς Παλαιστίνης. Οἱ πόλεις Ἀκκαρῶν (ἡ σημερινὴ Ἀκκό βορείως τῆς Χάιφα), ἡ Ἀσκαλών,

ἡ Ἀξοτο, ἡ σημερινὴ Ashdod, ἡ Γάδ καὶ ἡ Γάζα ἀποτελοῦσαν τὴν Πεντάπολη τῶν Φιλισταίων, ποὺ ἤταν μιὰ πολιτικὴ Ὀμοσπονδία. Ἡ κυριαρχία τῶν Φιλισταίων στὴ Γῇ Χαναάν ἀναφέρεται ἀπὸ τὸ 1200 π.Χ.

Ἄλλὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη οἱ Φιλισταῖοι ἀναφέρονται καὶ Πελιστίμ. Οἱ Ο' τὸ μεταγράφουν Φιλιστιίμ. Στὸ βιβλίο Σοφία Σειράχ (Κεφ. 47, 7) ἀναφέρεται : ἐξέτρεψεν (δὲ Δαυὶδ) ἔχθροὺς κυκλῶθεν καὶ ἐξουθένωσεν Φυλιστιῖμ τοὺς ὑπερποντίους... Καὶ δὲ Ἰουδαῖος ἱστορικὸς τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ Φλάβιος Ἰώσηπος (Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία Ε', 295, σελ. 322) ἀναφέρει τοὺς Φιλιστίνους καὶ Παλαιστίνους. Οἱ Ἐβραῖοι ἔλεγαν Erets Pelishtim ποὺ σημαίνει Γῇ τῶν Φιλισταίων. Ἀπὸ τὴν Ἐβραϊκὴ αὐτὴ δνόμασία δὲ Ἡρόδοτος (Β 104, Γ, 5, 92, Ζ, 89 κ.λπ.) δνόμασε Παλαιστίνη τὸ παράλιο τμῆμα τῆς Γῆς Χαναάν, δπου κατοικοῦσαν οἱ Πελιστιὶμ - Φιλισταῖοι. Ἔπειτα τὸ δνόμα περιλάμβανε δλῃ τὴ Γῇ Χαναάν. Συνεπῶς ἡ δνόμασία Παλαιστίνη σημαίνει τὴ χώρα τῶν Κρητῶν ἀποίκων στὴ Γῇ Χαναάν.

Τὸ δυτικὸ αὐτὸ ἄκρο τῆς Ἀσίας ὑπῆρξε ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ δὲ ἐμπορικὸς δρόμος ποὺ ἐνώνει τὶς δυὸ ἡπείρους τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρική. Ἡ βιβλικὴ Γῇ Χαναάν ἤταν δ συνδετικὸς κρίκος τῶν δύο ἀρχαιότατων πολιτισμῶν, τοῦ Αἰγυπτιακοῦ καὶ τοῦ Βαβυλωνιακοῦ, καὶ εἶδε νὰ περνοῦν ἀπὸ πάνω της ἀπὸ τὸ βορρᾶ πρὸς τὸ νότο καὶ ἀπὸ τὸ νότο πρὸς τὸ βορρᾶ στρατειὲς μὲ διαφορετικὰ λάβαρα, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Μεσοποταμίας, τοῦ Μεγάλου Ἀλέξαντρου, τῆς Ρώμης, τοῦ Βυζαντίου, τοῦ Ἰσλάμ... Ἡ ἄμμος τῆς ἐρήμου σκεπάζει ἀκόμη πολλὰ ἵχνη τῶν διαβάσεων τῶν διαφόρων λαῶν, φρούρια, Ἱερά καὶ τάφους. Πολλοὺς τάφους.

Οἱ κραυγὲς αὐτὲς τῆς Ἰστορίας δὲν μπόρεσαν νὰ σταματήσουν τὴ συνέχιση τῆς παλινδρόμησης αὐτῶν τῶν λαῶν καὶ στὸν ἴδιο χῶρο διαδραματίζονται καὶ σήμερα τραγικὰ γεγονότα. Ὁ ἄνθρωπος κατόρθωσε νὰ κατακτήσει τὸ διάστημα, νὰ περπατήσει στὸ φεγγάρι. Ἄλλα, τυφλωμένος ἀπὸ τὴν ἀπληστία του καὶ τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα, δὲν κατόρθωσε νὰ ἐννοήσει ἀκόμη τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς του.

Τὰ ἴδια οἰκονομικὰ συμφέροντα τοῦ «κατεστημένου» πρὶν 2000 χρόνια σταύρωσαν τὸν κήρυκα τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Εἰρήνης. Τὰ ἴδια συμφέροντα τῶν δλίγων κινοῦν καὶ σήμερα τὰ νήματα τῆς διαμάχης ὅχι μόνο τῶν λαῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν μεταξύ των.

Οἱ ιερὲς πόλεις, ἡ Γερουσαλήμ, ἡ Βηθλεέμ, ἡ Ναζαρὲτ καὶ τόσες ἄλλες καταστράφηκαν καὶ ξανακτίστηκαν πολλὲς φορὲς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς καὶ δ.ἀφορούς κατακτητές. Κοινὴ μοῖρα τῶν τόπων, ποὺ βρίσκονται στὸ δρόμο τῆς μετακίνησης λαῶν. Ἐβραῖοι, Φιλισταῖοι, Αἰγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Πέρσες, Ἔλληνες, Ρωμαῖοι, Βυζαντινοί, Τούρκοι ἐναλλάσσονταν στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων στοὺς Ἅγιους Τόπους καὶ τὰ χώματά των εἶναι ποτισμένα μὲ τὸ αἷμα ὅλων αὐτῶν τῶν λαῶν.

Οἱ Ἐβραῖοι, λαὸς σημιτικῆς καταγωγῆς, ἀναφέρεται στὴν Ἰστορία καὶ μὲ τὰ ὀνόματα Ἰσραὴλίτες καὶ Ἰουδαῖοι. Γενάρχη των θεωροῦν τὸν Ἀβραάμ. Ὁ Ἀβραάμ γεννήθηκε 2000 χρόνια πρὸ Χριστοῦ στὴν πόλη τῆς Κάτω Μεσοποταμίας Οὔρ, καὶ μετοίκησε στὴ Χαρράν τῆς Βόρειας Μεσοποταμίας, Ἐκεῖ πῆρε τὴ θεία πρόσκληση γιὰ νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴ Γῇ Χαναάν, τὴ Γῇ τῆς Ἐπαγγελίας.

Οἱ Χανααῖοι καὶ οἱ Φοίνικες, πρῶτοι κάτοικοι τῆς χώρας αὐτῆς, ἥταν λαὸς εἰδωλολατρικὸς καὶ λάτρευε τὸ θεὸν Βάαλ, ποὺ σημαίνει Κύριος, ἴδιοκτήτης. Θεωρούνταν θεὸς τῆς γονιμότητας ἀλλὰ καὶ τῆς θύελλας καὶ τοῦ οὐρανοῦ. Ἡταν ἀντίστοιχος περίπου μὲ τὸν δικό μας Δία τὸ νεφεληγερέτη ποὺ κρατοῦσε τὸν κεραυνὸν στὸ χέρι. Τὸ ιερὸ ζῶο τοῦ Βάαλ ἥταν δ ταῦρος καὶ εἰκονίζεται μὲ κερασφόρο κεφαλὴ ταύρου, ποὺ θυμίζει τὸν δικό μας Μινώταυρο. "Οπως ξέρομε ἀπὸ τὴν Ἔλληνικὴ Μυθολογία ὁ Δίας ἀπήγαγε τὴ θυγατέρα τοῦ βασιλειὰ τῆς Φοινίκης Ἀγήνορα, τὴν Εὑρώπη, μεταμφιεσμένος σὲ ταῦρο, καὶ τὴν ἔφερε στὴν ράχη του στὴ Γόρτυνα, δπου συνευρέθη μ' αὐτὴ καὶ γέννησε τὸ Μίνωα.

Συνεχεῖς πόλεμοι τῶν Βαβυλωνίων τοὺς πρώτους αἰῶνες τῆς δεύτερης π.Χ. χιλιετηρίδας ὑποδούλωσαν τοὺς Ἰσραὴλίτες

καὶ τοὺς δδήγησαν αἰχμάλωτους στὴ Βαβυλώνα.

Τὸ 18 αἱώνα π.Χ. κακὲς χρονιές ἀνάγκασαν τοὺς Κατοίκους τῆς Ἀμμου, τοὺς Ἐβραίους, νὰ ζητήσουν βοσκές γιὰ τὰ ποίμνιά των στὶς εὑφορες πεδιάδες τοῦ Νείλου. Τότε ἔγινε καὶ ἡ ἀγοραπωλησία τοῦ Ἰωσῆφ στοὺς Ἰσμαηλίτες ἐμπόρους, καὶ αὐτοὶ τὸν μεταπούλησαν στὴν Αἴγυπτο στὸν Πετεφρή, τὸν ἀρχηγὸ τῶν σωματοφυλάκων τοῦ Φαραὼ. (Γένεσις 37, 36). Ὁ Ἰωσῆφ κατόρθωσε, χάρη στὶς ἴκανότητές του, νὰ γίνει δεύτερος μετὰ τὸν Φαραὼ στὴν ἱεραρχία τῆς Αἰγύπτου (Γένεσις 41, 42) καὶ νὰ προστατέψει τοὺς δόμοεθνεῖς του Ἰσραηλίτες. Ἡ βιβλικὴ ἱστορία τοῦ Ἰωσῆφ καὶ τῆς παραμονῆς τῶν Ἰσραηλιτῶν στὴν Αἴγυπτο τέσσερις αἰῶνες εἶναι ἀληθινή.

Ὑστερα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Ἰωσῆφ οἱ Ἰσραηλίτες δὲν πέρασαν καλὰ στὴν Αἴγυπτο. Οἱ αἰγύπτιοι ἄρχοντες τοὺς χρησιμοποιοῦσαν σὲ καταναγκαστικὰ ἔργα καὶ ἡ ζωὴ των εἶχε καταντῆσει μαρτύριο. Καὶ περιήγαγον οἱ Αἰγύπτιοι τοὺς Ἰσραηλίτας εἰς τραχεῖαν δουλείαν. Κατεπίκραινον τὴν ζωὴν των διὰ τῆς σκληρᾶς ἐργασίας εἰς τὴν ἀσβεστοκονίαν καὶ τὴν πλινθοποίαν καὶ εἰς ὅλα τὰ εἰδη τῆς ἀγροτικῆς ἐργασίας. (Ἐξοδος I, 13, 14).

Καὶ δὲν ἥταν μόνο αὐτό. Ὁ Φαραὼ διάταξε τὶς μαῖες νὰ φονεύουν τὰ ἀρσενικὰ παιδιά τῶν Ἰσραηλιτῶν καὶ νὰ ρίπτονται στὸ Νεῖλο. (Ἐξοδος I, 16, 22).

Ἐνας ἔξυπνος καὶ τολμηρὸς Ἰσραηλίτης, ὁ Μωϋσῆς, κατόρθωσε νὰ ἐλευθερώσει τοὺς δόμοεθνεῖς του ἀπὸ τὴ δουλεία, δδηγώντας τους ὅχι ἀπὸ τὸ γνωστὸ δρόμο πρὸς τὴ χώρα τῶν Φιλισταίων ἀλλὰ ἀπὸ ἀντίθετο δρόμο (Ἐξοδος 13, 17) πρὸς τὸ νότο, τὸ δρόμο τῶν «μεταλλορύχων», πρὸς τὴν ἔρημο τοῦ Θεοβάδιστου Ὄρους Σινᾶ. Σαράντα χρόνια, μιὰ ὀλόκληρη ζωὴ, περιπλανήθηκαν ἀπὸ ὅση σὲ ὅση, ἀπὸ πηγάδι σὲ πηγάδι γιὰ νερὸ, τρεφόμενοι ἀπὸ τὸ «μάννα τοῦ οὐρανοῦ», τὸ Μάν ες σαμά, ποὺ ἐπεφτε κάθε πρωὶ σὰν δροσὰ καὶ κρεμώταν σταλαμαθιές στὰ χόρτα, στὶς πέτρες καὶ στὰ κλαδιά τῶν δένδρων.

Ἐκεῖ, στὸ Σινᾶ, βρίσκονται οἱ ρίζες μιᾶς ἀπαράβλητης πίστης στὸν Ἔνα καὶ μόνο Θεό! Ὁ Μωϋσῆς εἶναι ὁ κήρυκας τοῦ Μονοθεϊσμοῦ.

Ο Μωϋσῆς ὑπῆρξε θρησκευτικός, πολιτικός καὶ πολεμι-

κὸς ἡγέτης τῶν Ἰσραὴλιτῶν. Τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τῇ δουλείᾳ καὶ κατόρθωσε νὰ τοὺς ὁδηγήσει μέσα ἀπὸ ἔρημους τόπους, χωρὶς νερό, χωρὶς τροφή, μὲ ἀφάνταστες στερήσεις πρὸς τὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Στὴν πολιτικὴ του χρησιμοποίησε τὸ θεῖον ὅπου ὑπάκουσαν οἱ θρησκευόμενοι Ἰσραὴλῖτες.

Ἄνεβηκε στὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους Χωρὴβ καὶ πῆρε ἀπὸ τὸ Θεὸν τὴ Διαθήκη, ποὺ εἶναι ὁ Καταστατικὸς Χάρτης, δπως θὰ λέγαμε σήμερα, τοῦ Ἰσραὴλ, γιατὶ περιέχει διατάξεις θρησκευτικοῦ, ἀστικοῦ καὶ λειτουργικοῦ περιεχομένου.

Ἡ ἀνάβαση τοῦ Μωυσῆ στὸ ὄρος Χωρὴβ μᾶς ὑπενθυμίζει τὴν ἀνάβαση τοῦ Μίνωα κάθε ἐννιά χρόνια στὸ Δικταῖο Ἀντρο, δπου ὁ πατέρας του ὁ Δίας τοῦ ὑπαγόρευε τὴ σοφὴ νομοθεσία του, δπως ἀναφέρει ὁ Ὁμηρος (τ. 178).

*τῆσι δ' ἐνὶ Κνωσός, μεγάλῃ πόλις, ἔνθα τε Μίνως
ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου δαριστής.*

Ο Μωυσῆς ὅρισε συνεχιστὴ τοῦ ἔργου, ποὺ δὲν πρόφθασε νὰ τελειώσει, δηλαδὴ τὴν ἐγκατάσταση τῶν Ἰσραὴλιτῶν στὴ Γῆ Χαναάν, τὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ. (Μιὰ εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, ντυμένου μὲ φράγκικη πανοπλία, βρίσκεται στὸ παλιὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἀσώματου τῶν Ἀρχανῶν. Στὸ ἴδιο παριστάνονται καὶ τὰ τείχη τῆς Ἱεριχώς. (Βλ. Μαν. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στὴν Κρήτη, Κρητ. Χρονικά, ΣΤ', 71).

Ο Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ συνέχισε τὴν πορεία πρὸς τὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας καὶ ἔφθασαν μπροστὰ στὴν πόλη Ἱεριχὼ μὲ τὰ διπλᾶ τείχη. Ο Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ περιγράφει (Κεφ. 6, 2) τὴν κατακρήμνιση τῶν τειχῶν αὐτῶν ὑπὸ τοὺς ἥχους τῶν σαλπίγγων ἀπὸ κέρατα κριῶν καὶ τοὺς ἀλλαλαγμοὺς τῶν πολεμιστῶν. Τὸ σχέδιο γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἱεριχώς τὸ ἔδωσε ὁ Κύριος στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.

Αλλὰ οἱ περιπέτειες τοῦ Ἰσραὴλ δὲν ἐτελείωσαν στὴ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Οἱ πόλεμοι συνεχίστηκαν μὲ τοὺς Φιλισταίους. Ο Δαυὶδ τοὺς νίκησε καὶ ἀνακηρύχτηκε βασιλιάς τῶν Ἰσραὴλιτῶν. Κυρίεψε τὴν Ἱερουσαλὴμ τὸ 1104 π.Χ. καὶ τὴν ἔκαμε πρωτεύουσα τοῦ ἐνωμένου θεοκρατικοῦ Βασιλείου τοῦ Ἰσραὴλ.

Ο σοφός, ποιητής, μουσικός καὶ στρατηγός Δανιδ ὑπῆρξε ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σπουδαίους ἀρχηγοὺς λαῶν καὶ ἴδρυτες κρατῶν.

Τὸ 965 τὸν διαιδέχτηκε ὁ γυιός του Σολομών. Αὐτὸς μεγάλωσε τὸ βασίλειο τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὰ ὅρη τοῦ Λιβάνου μέχρι τὸ Ἐιλάτ. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς σοφότερους βασιλειάδες, ποιητής κι αὐτός, συγγραφέας τοῦ Ἀσματος τῶν Ἀσμάτων καὶ τῆς Σοφίας Σολομῶντος, ἀν καὶ ὑπάρχει ἡ γνώμη ὅτι γράφτηκε στὸ πρωτότυπο ἐλληνικὰ ἀπὸ ἐλληνομαθῆ Ιουδαῖο τῆς Αἰγύπτου τὸ δεύτερο π.Χ. αἰώνα.

Ο Σολομὼν ἀσχολήθηκε κυρίως μὲν ἔργα εἰρηνικά. Ἐκτισε στὴν Ἱερουσαλήμ τὸν «Οἶκο τοῦ Κυρίου» τοῦ Ἰσραὴλ, τὸν περίφημο ναὸ τοῦ Σολομῶντα, ἔνα θαῦμα ἀρχιτεκτονικῆς καὶ πλούτου.

Στὴ Γεσιών Γαβέρ, κοντὰ στὸ σημερινὸ Ἐιλάτ, Ἀμερικανοὶ ἀρχαιολόγοι ἀποκάλυψαν τὶς ἐγκαταστάσεις τῶν ὀρυχείων τοῦ χαλκοῦ τοῦ Σολομῶντα. Ἐκεῖ εἶχε δημιουργήσει στόλο, ποὺ διέπλεε τὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα πρὸς τὴν χώρα Ὁφείρ. Ἡ θέση τῆς βιβλικῆς αὐτῆς χώρας (στὸ βιβλίο Βασιλέων Α, κεφ. 9, 28), πιστεύεται, ὅτι ἦταν στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Μοζαμβίκης καὶ Ρεδεσίας. Ἐκεῖ ἀνακαλύφτηκε τελευταῖα ἀπὸ τὸ Γερμανὸ γεωλόγο Karl Mauch τὸ 1871 ἔνα χρυσορυχεῖο προχριστιανικῆς ἐποχῆς καὶ ὑπάρχει ἡ πιθανότητα ὅτι ἀπὸ ἐκεῖ προμηθευόταν τὸ χρυσό, τὸ ἐλεφαντόδοντο καὶ πιθήκους δ Σολομών. Ἐκεῖ εἶναι καὶ τὰ μυστηριώδη ἐρείπια τοῦ ἱεροῦ χώρου τῆς Zimbabwe, ποὺ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα μυστήριο ἄλυτο. (B. R. Summers : Zimbabwe, A Rhodesian Mystery, Nelson 1965). Γεγονὸς εἶναι ὅτι τὰ ἀνατολικὰ παράλια τῆς Ἀφρικῆς παρέπλεαν τὰ πλοῖα τοῦ Σολομῶντα καὶ τῶν Ἀράβων, ποὺ κτίζαν παροικίες κατὰ μῆκος τῶν ἀκτῶν, δίδοντάς τους ἀραβικὰ δνόματα ποὺ σώζονται μέχρι σήμερα ὅπως τὸ Dar es Salam.

Ο θρῦλος γιὰ τὴ σοφία καὶ τὸν πλοῦτο τοῦ Σολομῶντα εἶχε φθάσει ὡς τὸ βασίλειο τοῦ Σαβά, τὴ χώρα τῶν ἀρωμάτων, ποὺ ἦταν στὴ σημερινὴ Νότια Υεμένη. Πρωτεύουσά του ἦταν ἡ πόλη Μαρίμπ, ποὺ τὰ ἐρείπια τῆς ἀνακάλυψε τελευταῖα Ἀμερικανὸς παλαιοντολόγος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας.

‘Η βασίλισσα τοῦ Σαβά, γιὰ νὰ ἵκανοποιήσει τὴν περιέργειά της ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ διαπραγματευθεῖ ἐμπορικὰ συμφέροντα τοῦ κράτους της, φόρτωσε πολύτιμα δῶρα στὶς καμῆλες της, καὶ διασχίζοντας 2000 χλμ. ἔφθασε στὴν Ἱερουσαλήμ. *Kai iδοῦσα ἡ βασίλισσα τοῦ Σαβά πᾶσαν τὴν σοφίαν τοῦ Σολομῶντος... ἔγεινεν ἔκθαμψος.*

Τις ἵκανότητες τοῦ Δαυὶδ καὶ τὴ σοφία τοῦ Σολομώντα διασώζει ὁ Κρητικὸς Λαὸς στὶς παροιμίες του :

Nά χάρη τοῦ Δανὶ^{τοῦ} Σολομοῦ τὴ γνώση

‘Ο σοφὸς βασιλιάς Σολομὼν πέθανε τὸ 926 π.Χ. καὶ μαζὶ του ἐνταφιάστηκε καὶ τὸ ὄνειρο τῆς μεγάλης δύναμης τοῦ Ἰσραὴλ, ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ Δαυὶδ καὶ ὁ Σολομὼν. ‘Υστερα ἀπὸ τὸ θάνατό του ἔαναξωντάνεψε ἡ παλιὰ διχόνοια καὶ χωρίστηκαν σὲ δυὸ βασίλεια : Τοῦ Ἰσραὴλ στὸ βορρᾶ καὶ τοῦ Ἰουδαία στὸ νότο.

‘Ο πλοῦτος καὶ ἡ καλοπέραση διαφθείραν τὸ λαό, δπως τοῦ τὰ λέει ὁ προφήτης Ἀμώς : *πλαγιάζετε σὲ φιλυτισένια κρεβάτια, τρῶτε ἀρνιὰ ἀπὸ τὸ κοπάδι καὶ μοσχάρια ἀπὸ τὸ σταῦλο, τραγουδεῖτε μὲ τὴ λύρα καὶ πίνετε κρασὶ στὰ μεγάλα ποτήρια καὶ ἀλείφεστε μὲ τὰ ἀκριβότερα μύρα καὶ γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς χώρας δὲν ἐνδιαφέρεστε. Γι' αὐτὸ θὰ πᾶτε στὴν αἰχμαλωσία.* (Ἀμώς 6, 4).

‘Ο βασιλιάς τῶν Ἀσυρίων Σαλμανάσαρ Γ’ (858 - 824) ἐκστρατεύει γιὰ τὴν κατάκτηση καὶ τοῦ Ἰσραὴλ. Τὸ ἔργο του συνεχίζουν οἱ διάδοχοί του. Κυριεύουν τὸ βασίλειο τοῦ βορρᾶ καὶ παίρνουν αἰχμάλωτους τοὺς κατοίκους του. ‘Ο Ναβουχοδονόσορ κυρίεψε τὴν Ἱερουσαλήμ τὸ 597 καὶ ὁδηγεῖ αἰχμάλωτους στὴ Βαβυλώνα τοὺς κατοίκους, παίρνοντας καὶ δλους τοὺς θησαυροὺς ἀπὸ τὸν Οἶκο τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔτσι διαλύθηκε τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ.

‘Ο προφήτης Ἰερεμίας ἔγραψε στοὺς αἰχμάλωτους αὐτὰ τὰ λόγια: *Οἶκοδομήσατε οἶκους καὶ κατοικήσετε, φυτεύσετε κήπους καὶ φάγετε τὸν καρπὸν αὐτῶν. Λάβετε γυναίκας καὶ γεννήσατε νήσους καὶ θυγατέρας καὶ πληθύνεσθε ἐκεῖ... Οὕτω λέγει Κύριος.* ’Αφοῦ

πληροθῶσι ἐβδομήκοντα ἔτη ἐν Βαβυλώνι θέλω νὰ ἐπαναφέρω ὑμᾶς εἰς τὸν τόπον τοῦτον. (Ιερεμίας 36, 5).

Οἱ Ἰσραηλῖτες ἀκουσαν τὰ σοφὰ λόγια τοῦ Ἱερεμίᾳ καὶ προσαρμόστηκαν στὶς νέες συνθῆκες ζωῆς. Μερικοὶ ἐπιδόθηκαν σὲ χρηματιστικὲς δουλειές, ὅπως συμβαίνει καὶ στοὺς ἐπόμενους αἰῶνες, καὶ προόδεψαν. Στὴν πόλη τῆς Μεσοποταμίας Νιππούρ ἀνακαλύφτηκαν τελευταῖα ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους μέσα σὲ πήλινα δοχεῖα σφραγισμένα μὲ ἀσφαλτο τὰ ἀρχεῖα τῆς ἐβραϊκῆς ἐταιρίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ΜΟΥΡΑΣΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ, Διεθνῆς τράπεζα — Ἀσφάλειαι — Ἐκμισθώσεις — Δάνεια — Πωλήσεις κινητῶν καὶ ἀκινήτων. Ἐδρα Νιππούρ, Ὅποκαταστήματα σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Μεσοποταμίας. Εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν Ρότσιλντ. (Bλ. Werner Keller, Ἡ Βίβλος ὡς ιστορία Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν, μετάφραση Ἀννας Παπαδημητρίου, πρόλ. Μαν. Ἀνδρόνικου, 1968, σ. 402).

Ἄπὸ τότε οἱ Ἐβραῖοι ἐπιδίδονται κατὰ προτίμηση στὸ ἐπάγγελμα τοῦ χρηματιστὴ καὶ σήμερα διευθύνουν τὴν Οἰκονομία τοῦ «ἐλεύθερου» κόσμου... Τῶν χρηματικῶν ἐργασιῶν τῶν Ἐβραίων ἡ Μεσαιωνικὴ Κρήτη ἔχει πολλὰ στοιχεῖα. Ἄπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς Βενετοκρατίας ζοῦσαν στὴν Κρήτη πολλοὶ Ἐβραῖοι. Σὲ κρητικὰ συμβόλαια τοῦ 13ου αἰώνα ἀναφέρονται πολλοὶ Ἐβραῖοι ἐμπορευόμενοι στὸ Χάντακα, ποὺ προαγόραζαν ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς κυρίως λάδι στάρι, κρασί. Στὰ συμβόλαια ἀναφέρεται καὶ ἀπὸ ποιὸ ἀμπέλι θὰ εἶναι τὸ κρασί, ποὺ δῆρειλε δὲ παραγωγὸς νὰ τὸ προσκομίσει δρισμένη χρονολογία στὸ σπίτι τοῦ ἀγοραστὴ Ἐβραίου. Στὴν ἀπογραφὴ τοῦ Καστροφύλακα τοῦ 1583 ἀναφέρονται 950 Ἐβραῖοι ψυχομέτρι κάτοικοι στὸ Χάντακα, 80 στὸ Ρέθυμνο καὶ 256 στὰ Χανιά. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἀσπάστηκαν τὸ Χριστιανισμὸ γιὰ νὰ ἀποκτήσουν οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα ποὺ δὲν εἶχαν. Μιὰ ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ποὺ χριστιάνεψαν εἶναι καὶ οἱ φεουδάρχες τῆς Σητείας Zuan Salamon de Piero, Marco Salamon de Zuan κ.λπ. Ἀπὸ αὐτοὺς πρέπει νὰ εἶναι καὶ δὲρθρόδοξος πιὰ Γεωργίος Σαλαμός, ποὺ ἔκτισε τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἅγ. Γεωργίου στὸ Βόιλα τῆς Σητείας. Τὸ Σαλαμός ἔγινε στὴ γλώσσα τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ Σολομός ὡς οἰκογενειακὸ ἐπώνυμο. Ἀπόγονοι

τῶν Σολομῶν τῆς Σητείας μετοίκισαν ἀπὸ τὸ Χάντακα στὴ Ζάκυνθο τὸ 1669. Τὰ παραπάνω βαφτιστικὰ δνόματα Zuanī, Piero, Marco ἐναλλάσσονται στὸ οἰκογενειακὸ δέντρο τῶν Σολομῶν τῆς Ζακύνθου. (Βλ. Α. Ζώη, Λεξικόν... Ζακύνθου, Α', σ. 598).

Οὐκέτι οὐδὲν τὸ Κύρος, διοικητός μας ἀπὸ τὸν Ξενοφῶντα, ὑπῆρξε ἐπιδέξιος, ἀνεξίθρησκος καὶ μεγαλόκαρδος μονάρχης. Τὸ 539 μπῆκε στὴ Βαβυλώνα χωρὶς μάχη. Σεβάστηκε τὰ ἥθη καὶ τὰ ἔθιμα τοῦ τόπου, τοὺς θεοὺς καὶ τὰ εἴδωλά των. Ἐδωκε ἄδεια στοὺς Ἐβραίους νὰ γυρίσουν στὴν πατρίδα των, παίρνοντας μαζί των τὰ χρυσᾶ ἱερὰ σκεύη ποὺ εἶχε πάρει διαβούχοδονσορ, γιὰ νὰ τὰ πᾶνε στὴ θέση των στὸν Οἶκο τοῦ Κυρίου.

Αλλὰ οἱ τρισχιλιετεῖς πολιτισμοὶ τῆς Μεσοποταμίας καὶ τῆς Αἰγύπτου εἶχαν πιὰ ἐκπληρώσει τὸν προορισμό τους. Οὐκίος τῆς Ἀρχαίας Ἀνατολῆς πάει πρὸς τὴ δύση του. Τὸ φῶς τοῦ Πολιτισμοῦ μετατοπίστηκε δυτικότερα, στὸ ΝΑ ἄκρο τῆς Εὐρώπης καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀκτινοβολεῖ πρὸς δόλους τοὺς δρίζοντες. Οἱ διάδοχοι τοῦ Κύρου θέλησαν νὰ τὸ σβύσουν καὶ ξεκίνησαν μὲ τὰ ἀμέτρητα στρατεύματά των. Αλλὰ τὸ Πνεῦμα ἐνίκησε τὸν δύκο. Η Ναυμαχία τῆς Σαλαμίνας τὸ 480 π.Χ. καὶ ἡ μάχη τοῦ Μαραθώνα τὸ 491 π.Χ. ἔσωσαν τὴν Εὐρώπη.

Οὐκέτι οὐδὲν τὸ Αλέξανδρος διοικητός μας ἔδωσε τὴ ρεβάνς στὴν Ἰσσό τὸ 333 π.Χ. Στὴ θυελλώδη προέλασή του τὰ βασίλεια τῆς Ἀνατολῆς προσκηνοῦν τὸν ἀκαταμάχητο στρατηλάτη. Ήρθε στὴν Ἱερουσαλήμ δύπον τὸν ὑποδέχτηκαν μὲ μεγάλες τιμές, ὅπως ἀναφέρει διὰ Ιώσηπος. Πρόσφερε θυσία στὸν Οἶκο τοῦ Κυρίου καὶ παραχώρησε στὸν Ἐβραϊκὸ λαὸ προνόμια. Οὐκέτι οὐδὲν τοῦ Ελληνικὸς Πολιτισμὸς δείχνει τὴν ἀνθρώπινη ὅψη του.

Υστερα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Αλέξανδρου τὸ ἱερατικὸ κράτος τῆς Ιουδαίας ἐνσωματώθηκε στὸ Ἑλληνιστικὸ Βασίλειο τῶν Πτολεμαίων τῆς Αἰγύπτου. «Η Ἀλεξάνδρεια, ἡ πρωτεύουσά του, γίνεται ἔνα ἀκτινοβόλο κέντρο, ποὺ μαγνητίζει τοὺς πάντες καὶ τοὺς Ιουδαίους. Σ' αὐτὸ τὸ τεράστιο χωνευτήρι ἐμποτίζονται ἀπὸ τὴν δμορφιὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ μόνο αὐτὴ ἐπιτρέπει νὰ ἀπολαύσει κανεὶς τοὺς καρποὺς μιᾶς ἀφάνταστης ἔξελιξης τῶν ἀνθρωπίνων διανοημάτων καὶ αἰσθη-

μάτων, ή διεθνής γλώσσα τῆς Ἐπιστήμης καὶ τοῦ ἐμπορίου, ή γλῶσσα 10.000 Ἰσραηλίτων ποὺ ζοῦσαν στὴν Αἴγυπτο τὴν ἐποχὴν ἐκείνη. Οἱ Ἰσραηλῖτες ποὺ μεγάλωσαν ἐκεῖ δὲν γνώρισαν τὴν ἑβραϊκὴν σὰν μητρικὴ γλῶσσα. Στὴ συναγωγὴ κατὰ τὴ λειτουργία δὲν μποροῦσαν πιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὸ ἱερὸν κείμενο. Γι' αὐτὸν στὴν αἰγυπτιακὴν διασπορὰν οἱ Ἰδιοὶ οἱ Ἰουδαίοι ἀποφάσισαν νὰ μεταφράσουν τὶς ἑβραϊκὲς Γραφὲς στὰ ἔλληνικά. Τὸ 250 π.Χ. ή Τορὰ (ἔτσι λέγεται στὰ ἑβραϊκὰ ή Παλαιὰ Διαθήκη) μεταφράστηκε στὰ ἔλληνικά. Κι αὐτὸν ἦταν ἔνα γεγονός ἀνυπολόγιστης ἀξίας καὶ γιὰ τὸ Δυτικὸ Πολιτισμό. Γιὰ τοὺς Ἰουδαίους ή μετάφραση τῆς Βίβλου στὰ ἔλληνικὰ ἦταν γεγονός τόσο μεγάλο, τόσο ἀπίστευτο ποὺ ἔγινε θρῦλος». «Ολα αὐτὰ τὰ ἀναφέρει ὁ Γερμανὸς συγγραφέας Werner Keller στὸ βιβλίο του Η ΒΙΒΛΟΣ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ.

Ἡ μετάφραση τῆς Βίβλου στὰ ἔλληνικά ἔχει μιὰ ἐνδιαφέρουσα ιστορία. : 'Ο Πτολεμαῖος ὁ Β', ὁ λεγόμενος Φιλάδελφος, εἶχε μιὰ πλούσια βιβλιοθήκη, ὅπου εἶχε συγκεντρώσει ὅ,τι καλύτερο ὑπῆρχε στὴ φιλολογία δλων τῶν ἔθνων. 'Ο βιβλιοθηκάριός του τοῦ εἶπε ὅτι λείπουν τὰ πέντε βιβλία τοῦ Μωϋσῆ. 'Ο Πτολεμαῖος παρακάλεσε τὸ Μέγα Ἀρχιερέα νὰ τοῦ στείλει ἀντίγραφα τῶν βιβλίων αὐτῶν ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ μεταφράσουν. 'Ο Ἀρχιραββίνος τοῦ ἔστειλε τὰ ἀντίγραφα καὶ 72 σοφούς. "Υστερα ἀπὸ μεγάλες ἑορτές, ποὺ ἔγιναν ἐπίτηδες, οἱ σοφοὶ ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ ἀρχισαν τὸ δυσκόλοτα ἔργο των, στὸ νησὶ Φάρος τῆς Ἀλεξάνδρειας. Καθένας ἐργαζόταν χωριστὰ στὸ κελλί του. "Οταν τέλειωσαν σύγκριναν τὶς μεταφράσεις καὶ εἶδαν ὅτι καὶ οἱ 72 συμφωνοῦσαν λέξη πρὸς λέξη. Γι' αὐτὸν ἡ μετάφραση αὐτὴ δονομάστηκε τῶν «Ἐβδομήκοντα».

Τελευταῖα, τὸ 1947, βρέθηκαν τυχαία ἀπὸ ἔνα τζομπανόπουλο ποὺ γύρευε τὸ ἄρνι ποὺ ἔχασε, σὲ μιὰ σπηλιὰ στὴν κοιλάδα Οὐάντι Κουμράν, στὴ ΒΔ ἄκρα τῆς Νεκρῆς Θάλασσας, μέσα σὲ πήλινα δοχεῖα, μουχλιασμένοι κύλινδροι ἀπὸ παμπάλαιο δέρμα καὶ πάπυρο τυλιγμένοι σὲ λινό πανί. "Υστερα ἀπὸ ολλὲς περιπέτειες διαπιστώθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς πὼς ἦταν

κείμενα τῆς Ἀγ. Γραφῆς. Ἐνας ἀπό τοὺς κύλινδρους αὐτοὺς περιεῖχε τὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Ἡσαΐα στὴν ἑβραϊκὴ γλῶσσα. Ἀποτελεῖται ἀπὸ 17 φύλλα ραμμένα σὲ μῆκος 7 μέτρα. Ἐν παρόμοιο κείμενο, ἡ Ἰσως τὸ ἴδιο αὐτὸ χειρόγραφο εἶχαν δώσει στὸν Ἰησοῦν Χριστό, νὰ τὸ διαβάσει στὴ συναγωγὴ τῆς Ναζαρέτ, ὅπως ἀναφέρεται στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ (4, 17) : καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον. *Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἶνεκεν ἔχρισέ με...* ἵστασθαι τὸν συντετριμμένον τὴν καρδίαν. Στὸ πίσω μέρος τοῦ δέρματος διακρίνονται ἀκόμη τὰ ἵχνη τῶν δακτύλων τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ κυλίνδρου.

Μὲ τὸ ραδιενεργὸ ἰσότοπο τοῦ ἄνθρακα Cl4 πιστοποιήθηκε ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Ἡσαΐα γράφτηκε περίπου τὸ 100 π.Χ. καὶ εἶναι τὸ ἀρχαιότερο κείμενο τῆς Ἀγίας Γραφῆς σὲ ἑβραϊκὴ γλῶσσα.

Ἡ ταραχώδικη ζωὴ ἐνὸς θρησκευόμενον ποιμενικοῦ λαοῦ στὴν τραχειὰ Ἰουδαίᾳ, μὲ τὰ ζωντανὰ καὶ αὐστηρὰ σκηνικά της, ποὺ γέννησε τὸν προφῆτες τοῦ Θείου Λόγου καὶ πίστεψαν στὸν Ἐνα καὶ μόνο Θεό, Κύριο τοῦ Κόσμου, καὶ καυτηρίασαν κάθε ἀδικία, κάθε παραβίαση τῶν θείων νόμων, κυνοφοροῦσε δυὸ χιλιάδες χρόνια τὴν ἔλευση τοῦ Μεσσία, τοῦ Σωτήρα τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ ἀπάνθισμα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Θείου, δὲ καρπὸς τῆς πνευματικῆς ἀνάπτυξης καὶ τῆς πείρας τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἴκοσι ἱστορικῶν αἰώνων.

Οὐ Ἰησοῦς εἶναι δὲ ἴδρυτης καὶ ἀρχηγὸς τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας, ποὺ μὲ τὶς διάφορες αἱρέσεις της ἔχει ἀπλωθεῖ σ' δόλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ τὴ γέννησή του ἀρχίζει μιὰ νέα χρονολογία, ποὺ ἔχει γίνει παγκόσμια, δεκτὴ ἀκόμη καὶ ἀπὸ μουσουλμανικὰ κράτη.

Ἄς παρακολουθήσομε τώρα τὴ ζωὴ του στὴ χώρα ποὺ γεννήθηκε, ἐδίδαξε καὶ σταυρώθηκε.

Τὴν ἐποχὴ ποὺ γεννήθηκε ἡ Παλαιστίνη ἀποτελοῦσε ἐπαρχία τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Ρώμη εἶχε καθιερώ-

σει νὰ γίνεται ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ κάθε 14 χρόνια, γιὰ τὴ φορολογία καὶ τὶς στρατιωτικὲς ὑποχρεώσεις. Ὁ καθένας ἔπρεπε νὰ πάει νὰ ἀπογραφεῖ στὴν πόλη τῆς καταγωγῆς του.

Καὶ δὲ Ἰωσὴφ ποὺ ἐξασκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἔυλουργοῦ στὴ



Εἰκ. 1. — Βηθλέεμ. Κάτωψη τοῦ ναοῦ τῆς Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ. (ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 165).

Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας ξεκίνησε μὲ τὴν δραβωνιαστικιὰ του Μαριὰμ νὰ πάει στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἀπογράψασθαι σὸν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικὶ, οὕσῃ ἐγκύῳ δπως ἀναφέρει δ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (2. 5). Καὶ δταν ἔφθασαν στὴ Βηθλεὲμ ἡ Μαριὰμ ἐγέννησε τὸ μονογενῆ υἱόν της καὶ τὸν σπαργάνωσε στὴ φάτνη τῶν ἀλόγων, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

Πάνω ἀπὸ τὸ σπήλαιο ποὺ γεννήθηκε δ Χριστὸς ἡ Ἀγία Ἐλένη καὶ δ Ἄγ. Κωσταντῖνος ἔκτισαν τὸ 330 τὴν ἐκκλησία τῆς Γέννησης. Τὴν ἐκκλησία αὐτὴ κατάστρεψαν οἱ Σαμαρεῖτες τὸ 529. Ὁ Ἰουστινιανὸς στὴν ἴδια θέση ἔκτισε τὴν ἐκκλησία ποὺ βλέπομε σήμερα, ἀλλὰ διορθωμένη καὶ συμπληρωμένη τοὺς ἐπόμενους αἰώνες. Ὅταν καταλάβαν οἱ Τοῦρκοι τὴν Παλαιστίνη οἱ Χριστιανοὶ χαμήλωσαν τὴν εἰσόδο τῆς ἐκκλησίας γιὰ νὰ μὴ μπορέσουν νὰ μποῦν μέσα οἱ Τοῦρκοι καβάλα στ' ἄλογα.

← Ι. Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

1. Κυρία εἰσόδος στὸ ναό.
 2. Εἰσόδος στὸ ἀρμένικο μοναστήρι.
 3. Ὁ κύριος χῶρος τοῦ ναοῦ.
 4. Βαπτιστήριο.
 5. Ἔξοδος πρὸς τὸ μοναστήρι τῶν Ὀρθοδόξων.
 6. Τὸ μοναστήρι τῶν Ὀρθοδόξων.
 7. Εἰσόδος πρὸς τὸ Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Ἡ ἔκταση μὲ τὰ στίγματα ἀντιστοιχεῖ στὸ χῶρο τοῦ σπηλαίου (Βλ. εἰκ. 2).
 8. Πορεκκλήσιο τῶν Ἀρμενίων.
 9. Εἰσόδος στὸ ναὸς τῆς Ἄγ. Αἰκατερίνης.
 10. Ὁ ναὸς τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης.
 11. Εἰσόδος στὸ σπήλαιο τῶν τάφων.
 12. Ἀγαλμα τῆς Παναγίας.
 13. Ἀμβωνας.
 14. Χῶρος γιὰ τὴν ἐξομολόγηση.
 15. Βαπτιστήριο.
 16. Ἔξοδος πρὸς τὸ μοναστήρι τῶν Φραγκισκανῶν.
 17. Ἡ μονὴ τῶν Φραγκισκανῶν.
 18. Ἔξοδος.
- Ο χῶρος μὲ τὰ στίγματα δείχνει τὴν ἔκταση τοῦ σπηλαίου κάτω ἀπὸ τὸ δάπεδο τῆς ἐκκλησίας.

Τὸ 1670 ἡ τουρκικὴ διοίκηση παρέδωσε τὸ ναὸ στοὺς Ἐλλήνες. Οἱ Λατῖνοι καὶ οἱ Ἀρμένιοι δημιούργησαν ἐπεισόδια ἀλλὰ δὲ σουλτάνος διατήρησε τὸ status quo τῶν Ἐλλήνων καὶ ἐγκατάστησε στὸ ναὸ ἀστυνομία. Σήμερα ὑπάρχουν συνεχόμενα μὲ τὸ ναὸ παρεκκλήσια τῶν Λατίνων καὶ τῶν Ἀρμενίων.

Ἡ Βηθλεέμ — στὰ ἔβραικά λέγεται *Bet Lehem* καὶ σημαίνει Οἶκος τοῦ Ἀρτου — εἶναι πολὺ παλιὰ πόλη. Παλιότερα ἀναφέρεται μὲ τὸ ὄνομα Ἐφραθά. Ἐκεῖ γεννήθηκε τὸ 1012 π.Χ. δ. Δαυίδ, δ. μεγαλύτερος καὶ σπουδαιότερος βασιλιάς τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ ἀναφέρεται καὶ στὰ τέσσερα εὐαγγέλια ὡς προπάτωρας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ δ. Ἰωσὴφ ἦταν ἀπόγονος τοῦ Δαυίδ.



Εἰκ. 2. — Βηθλεέμ. Κάτωψη τοῦ Σπηλαίου ὃπου γεννήθηκε δ. Ἰησοῦς.
(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 167).

Σήμερα είναι μιά χριστιανική κωμόπολη με 15.000 κάτοικους, 10 χλμ. πρός νότο της Ιερουσαλήμ σε ένα ψώματρο 800 μ.

Ο Ιωσήφ, υστερα ἀπὸ τὸ δῖνειρο, πῆρε τὴ Μαρία καὶ τὸ παιδί καὶ πῆγε στὴν Αἴγυπτο. Στὸ προάστειο τοῦ Καΐρου Ματαρία σώζεται ἀκόμη τὸ πηγάδι καὶ ἡ συκομορέα ὅπου ἔμεινε ἡ Ἁγία Οἰκογένεια. Τὸ δένδρο τῆς Παναγίας, ἡ συκομορέα σώζεται δπως τὸ εἶδα τὸ 1932.

Υστερα ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Ἡρώδη ὁ Ἱωσήφ πῆρε τὴν οἰκογένειά του καὶ γύρισε στὴν Παλαιστίνη. Ἀλλὰ φοβήθηκε μήπως δ γνιδός τοῦ Ἡρώδη Ἄρχέλαος συνεχίσει τὸ ἔργο τῆς σφαγῆς καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου εἶχε καὶ τὸ ξυλουργεῖο του.

II. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

1. Είσοδος.
2. Τὸ σημεῖο ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ λατινικὴ ἐπιγραφή : *Hic De Virgine Maria Jesus Christus Natus Est. Oi Latiniοi ἀφαιρεσαν τὸ ἄστρο καὶ τὴν ἐπιγραφὴν τὸ 1717. Η τουρκικὴ κυβέρνηση διέταξε τὴν ἀποκατάστασή των στὴν ἀρχικὴ θέση τὸ 1853.*
3. Βωμὸς τῆς Προσκύνησης τῶν Μάγων. Ἀπέναντι ἡ Φάτνη, ὅπου ἔβαλαν τὸν Ἰησοῦν μόλις γεννήθηκε, δπως ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς (2, 7) : *καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.*
4. Τὸ Σπήλαιο τῆς Γεννήσεως.
5. Είσοδος στὸ τμῆμα τοῦ Σπήλαιον τῶν Καθολικῶν, συνήθως κλειστή. Δεξιά είναι τὸ πηγάδι τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας.
6. Ο ναὸς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
7. Κλίμακα καθόδου.
8. Τὸ σπήλαιο ὅπου ὁ ἄγγελος φαίνεται κατ' ὅναρ τῷ Ἱωσήφ λέγων : *παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον* (Ματθαίου 2, 13).
9. Βωμὸς στὴ μνήμη τῶν ἀθώων παιδιῶν ποὺ σκότωσε δ Ἡρόδης.
10. Τὸ σπήλαιο τῶν ἀθώων παιδιῶν.
- 11.-12. Παλαιοὶ τάφοι.
13. Δωμάτιο σκαλισμένο στὸ βράχο.
14. Τάφος τοῦ Ἅγ. Ιερώνυμου.
15. Τὸ δωμάτιο ὅπου δ Ἅγ. Ιερώνυμος μετέφρασε τὴ Βίβλο (Vulgata).

N A Z A P E T

‘Η Ναζαρὲτ βρίσκεται 32 χλμ. δυτικά τῆς λίμνης Γενισαρὲτ σὲ ὑψόμετρο 375 μ. πάνω ἀπὸ τὴν Μεσόγειο. Σήμερα εἶναι δυὸς πόλεις. ‘Η παλιὰ μὲ 37.000 κάτ., ποὺ οἱ μισοὶ εἶναι Χριστιανοὶ — Ἐλληνες ὀρθόδοξοι 7.000, ἡ πιὸ μεγάλη κοινότητα — καὶ ἡ Νέα Ναζαρὲτ, ἡ Nazerat Ilit ποὺ σημαίνει Ἀπάνω Ναζαρὲτ, γιατὶ συνοικίστηκε τὸ 1957 ἀπὸ τοὺς Ἰσραηλῖτες πάνω στὰ ὑψώματα ἀπ’ ὅπου ἤθελαν οἱ Ἐβραῖοι ποὺ ἀκούαν τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ στὴ Συναγωγὴν νὰ τὸν γκρεμίσουν ὅταν τοὺς εἴπε ὅτι δὲν εἶναι ἄξιοι νὰ δοῦν τὰ θαύματα ποὺ ζητοῦν νὰ κάμει (Λουκ. 4, 25).

‘Η Ναζαρὲτ στὰ ἐβραϊκὰ λέγεται Natsrat. ‘Ηταν ἔνας ἀσημος καὶ κακόφημος οἰκισμός. Γι’ αὐτὸ δόταν ὁ Φίλιππος εἴπε στὸ Ναθαναὴλ ὅτι βρῆκαν τὸν Ἰησοῦ τὸ γυιὸ τοῦ Ἰωσήφ, γιὰ τὸν ὃποιο ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς στὸ Νόμο, ὁ Ναθαναὴλ τοῦ ἀπάντησε : ἐκ Ναζαρὲτ δύναται τι ἀγαθὸν εἶναι; καὶ ὁ Φίλιππος τοῦ ἀπάντησε : ἔλα καὶ θὰ δεῖς.

Τὸ 570 ἔνας προσκυνητὴς ἀναφέρει, ὅτι ἡ δμορφιὰ τῶν Ἐβραίων γυναικῶν τῆς πόλης αὐτῆς δὲν ἀπαντᾶται σὲ κανένα ἄλλο μέρος τῆς Παλαιστίνης.

Οἱ Σταυροφόροι ἔκαμαν τὴν Ναζαρὲτ πρωτεύουσα τῆς Γαλιλαίας, ὅπως καὶ οἱ Βρεταννοὶ μετὰ τὸν πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στὴ θέση ὃπου ὁ Ἀγγελος Κυρίου ἐμφανίστηκε στὴ Μαριὰμ γιὰ νὰ τῆς ἀναγγείλει, ὅτι θὰ γεννήσει υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν (Λουκ. 1, 31), κτίστηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους μιὰ ἐκκλησία. Ἄλλὰ τὸ 1263 οἱ Μουσουλμάνοι πήραν τὴν Ναζαρὲτ ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ ἤλθαν στὴν ἐκκλησία νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ τζαμί. Τότε Ἀγγελοι Κυρίου σήκωσαν τὴν ἐκκλησία καὶ τὴ μεταφέραν στὸ χωριὸ Loreto, ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν Ancona τῆς Ἰταλίας, ὅπου ὑπάρχει σήμερα ἡ λεγόμενη Santa Casa.

‘Η ἔναέρια μεταφορὰ ἐκκλησιῶν καὶ εἰκόνων ἀναφέρεται καὶ στὴν παράδοση μονῶν τῆς Κρήτης. Στὴ μονὴ Καρδιώτισσά τῆς ἐπαρχίας Πεδιάδας ὑπῆρχε εἰκόνα τῆς Παναγίας ποὺ τὴν

Εἰκ. 9. — Ἰερον σαλίμη μ. Σχεδιάγραμμα τῆς παλιᾶς πόλης.
(AVRAHAM LEWENSON, Israel Tourguide, Tel Aviv 1978,
p. 278 - 279).

Από τὸ Πραιτώριο πρὸς τὸ Γολγοθᾶ εἶναι ἡ ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου (Via Dolorosa) τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στὴν πορείᾳ πρὸς τὸ Γολγοθᾶ ἔγιναν 14 Στάσεις. Οἱ θέσεις τῶν σημειώνονται στὸ χάρτη μὲ λατινικοὺς ἀριθμούς. Οἱ ἀριθμοὶ στὸ σχεδιάγραμμα δείχνουν :

- 151, I Στάση. Τὸ Φρούριο Antonia. Ἐκεῖ ἦταν τὸ Πραιτώριο, ἔδρα τοῦ διοικητῆ Πόντιου Πιλάτου. Ἀπὸ τῇ θέσῃ αὐτῇ ἀρχίζει ἡ ὁδὸς τοῦ Πόνου, ἡ Via Dolorosa ποὺ περπάτησε ὁ Ἰησοῦς ἀνεβαίνοντας στὸ Γολγοθᾶ. (Ἐβραϊκὰ Golgolet, ποὺ σημαίνει κρανίον (κρανίου τόπος, Ματθαίου 27, 33).
151, II Στάση. Ὁ τόπος ὃπου ὁ Πιλάτος ἐμαστίγωσε τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπειτα τὸν παρέδωσε στὸ μανδύμενο ὄχλο.
149, III Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲ Πιλάτος ὁδήγησε τὸν Ἰησοῦν μὲ τὸν ἀκάνθινο στέφανο καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον καὶ εἰπε πρὸς τὸν ἀρχιερεῖς καὶ φαρισαίους : Ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος Ecce homo!
IV Στάση (Ἡ Via Dolorosa στρίβει ἀριστερά). Στὸ σημεῖο αὐτὸ, ὃπου ὁ Ἰησοῦς συνάντησε τὴν μητέρα του ἔχει κτιστεῖ ὁ ναός, τῆς Παναγίας τῶν Σπασμῶν.
V Στάση. Ἡ Via Dolorosa στρίβει δεξιά. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲ Ἰησοῦς, κουρασμένος, ἀκούμπησε τὸ χέρι του στὸν τοίχο. Ἐκεῖ ἀγκάρευσαν Σκύμνα τὸν Κυρηναῖον καὶ σήκωσε τὸ σταυρό.
VI Στάση. 140. Οἱ οἴκοι τῆς Ἀγίας Βερονίκης, ποὺ σκούπισε τὸ ἰδρωμένο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀποτυπώθηκε ἡ εἰκόνα του στὸ μανδήλιο, ποὺ βρίσκεται σήμερα στὸν Ἀγιο Πέτρο στὴ Ράμη.
VII Στάση. Στὴ θέση αὐτῇ ἦταν τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ Πύλη τῆς Κρίσεως ἀπ' ὃπου ἐξῆλθε ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν λεγόμενον Κρανίον τόπον.
VIII Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲ Ἰησοῦς εἶδε τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ποὺ ἀκολουθοῦσαν καὶ ἔκλαιαν καὶ εἶπε : Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαῖτε ἐπ' ἐμὲ πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς καὶ τὰ τέκνα σας... (Λουκᾶ 23, 28).
IX Στάση. Ὁ Ἰησοῦς ἐπεισε προτίη φορά.
134, X - XIV Στάσεις. Ἐκτυλίσσονται στὸ χῶρο τοῦ Γολγοθᾶ, ὃπου εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Παναγίου Τάφου.
121. Τὸ δρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολήμων.
120. Τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Καθολικῶν.
133. Αἰθιοπικὸ μοναστήρι.
132. Κοπτικὴ ἐκκλησία.
69. Ναὸς τῆς Ἀγίας Ἀννας. Τὸν ἔκτισαν οἱ Σταυροφόροι στὴ θέσῃ ποὺ ἦταν τὸ σπίτι τοῦ Ἰωακείμ καὶ τῆς Ἀννας, ὃπου γεννήθηκε ἡ Παναγία.
68. Πίσω ἀπὸ τὸ ναὸ εἶναι ἡ κολυμβήθρα Βηθεσδά.
155. Τὸ Τέμενος τοῦ Ὁμάρ Χατάπ.
152. Ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, τὸ Ha Kotel, ὁ ἵερότερος χῶρος τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ὃπου προσέρχονται καθημερινῶς οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσκυνοῦν.
123. Ὁ Πύργος τοῦ Δαυίδ.

THE OLD CITY

Names of Old City Gates: (Hebrew English Arabic)

Shaar Yalo * Jaffa Gate * Bab el Khalil
 Shaar HeHadash * New Gate * Bab el Jadid
 Shaar Shekhem * Damascus Gate * Bab el Amud
 Shaar Hordus * Herod's Gate * Bab ez Zahira
 Shaar HaArayot * Lions or St Stephen's Gate * Bab Sittna Mariam
 Shaar HaRakhamin * Golden Gate * Bab er Rahma (Sealed)
 Shaar HaAshpot * Dung Gate * Bab el Maghanba
 Shaar Ziyyon * Zion Gate * Bab Nabi Dawud





Εἰκ. 3. — Ναζαρέτ. Ὁ ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Κάτοψη.

(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 460).

1. Εἴσοδος.
 2. Ὅπολείμματα ἀπὸ τὸ ναὸν Σταυροφόρων.
 3. Παλαιὰ στήλη διου ήταν τὸ ἄγαλμα τῆς Παναγίας.
 4. Εἴσοδος τοῦ σημερινοῦ ναοῦ.
 5. Ὁ κύριος ναός.
 6. Τὸ Σπήλαιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
 7. Ἔξοδος πρὸς τὸ ναὸν Ἀγίου Ιωσήφ.
- Κάτοψη τοῦ Σπήλαιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
1. Ἡ κλίμακα καθόδου πρὸς τὸ Σπήλαιο.
 2. Τὸ Σπήλαιο.
 3. Μώσαικό καὶ ἐπιγραφὴ ἑλληνική.
 4. Μικρὸ Σπήλαιο; τὸ μαγειρεῖο τῆς Παναγίας.
 5. Ἔξοδος.

μεταφέραν στὴν Κωνσταντινούπολη, γιατὶ ἦταν θαυματουργή, καὶ ἐπέστρεψε μόνη τῆς στὴ θέση της. Τελευταῖα τὴν ἔδεσαν σὲ κολόνα μαρμάρου μὲ ἀλυσίδα καὶ λέγεται δτὶ σήκωσε τὴν κολόνα μὲ τὴν ἀλυσίδα καὶ ἐπέστρεψε πάλι στὴ θέση της. Στὴν αὐλὴ τῆς ἐκκλησίας εἶναι σήμερα φυτεμένη ἡ κολόνα.

Τὸ 1730 δόθηκε ἄδεια νὰ κτιστεῖ μιὰ μικρὴ ἐκκλησία στὴ θέση τῆς παλιᾶς τῶν Σταυροφόρων. Ἡ σημερινὴ ὥραία ἐκκλησία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κτίστηκε στὴν ἴδια θέση τὸ 1955 μέχρι τὸ 1966 ἀπὸ τοὺς καθολικούς, δπου ἀποκαταστάθηκαν στοιχεῖα τῶν παλαιοτέρων κτισμάτων.



Εἰκ. 4. — Ναζαρὲτ. Ὁ ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.
(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 459).

Στὴ Ναζαρὲτ ὁ Ἰησοῦς πέρασε τὰ παιδικά του χρόνια καὶ προέκοπτε σοφία καὶ ἡλικία καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις (Λουκ. 2, 52).

ΚΑΝΑ

‘Ο Ἰησοῦς δταν ἐνηλικιώθηκε ἄρχισε τὸ μεσιανικὸ ἔργο του στὰ γύρω χωριά κάνοντας θαύματα καὶ διδασκαλία. “Ἐνα ἀπὸ τὰ χωριά αὐτὰ εἶναι τὸ Κανά, ποὺ ἀναφέρει τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννη (2, 1) δπου ἔκανε τὸ πρῶτο του θαῦμα κάνοντας τὸ νερὸ κρασὶ στὸ γάμο ποὺ εἶχαν καλέσει τὴ μητέρα του.

Τὸ σημερινὸ χωριό Kafr Kana βρίσκεται 8 χλμ. ΒΑ τῆς Ναζαρέτ, στὸν αὐτοκινητόδρομο πρὸς τὴν Τιβεριάδα. Ἐχει 6.000 κάτ. καὶ μιὰ ὁρθόδοξη ἐκκλησία, δπου σώζονται τὰ ἀρχαῖα ἀγγεῖα ποὺ ἔγινε τὸ θαῦμα τοῦ Ἰησοῦ. Οἱ Φραγκισκανοὶ ἔκτισαν μιὰ ἐκκλησία στὴ θέση ποὺ ἦταν τὸ σπίτι ποὺ ἔγινε ὁ γάμος.

ΤΟ ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ

Δέκα χλμ. ἀνατολικὰ τῆς Ναζαρὲτ ὑψώνεται τὸ ὑψηλότερο βουνὸ τῆς Κάτω Γαλιλαίας. Τὸ δρός Θαβὼρ τοῦ εὐαγγελίου δπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ μπροστὰ στοὺς



Εἰκ. 5. — Το ορος Θαβὼρ. Ο ναὸς τῆς Μεταμόρφωσεως τοῦ Σωτῆρος.
(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 467).

μαθητές του : καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ως ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἴματα αὐτοῦ ἐγένοντο λευκὰ ως τὸ φῶς (Ματθ. 17, 2).

Τὸ ὄψος του εἶναι 588 μ. 'Η 'Αγ. Ἐλένη ἕκτισε στὴν κορυφὴν ναὸν. Τὸν 6 αἰώνα ἦταν τρεῖς ναοί. Τοῦ Σωτῆρος, τοῦ Μωϋσῆ καὶ τοῦ Ἡλιοῦ. Τὸ 1862 ἕκτισαν οἱ Ὀρθόδοξοι τὸ ναὸν τῆς Μεταμόρφωσης καὶ μοναστήρι. Τελευταῖα, τὸ 1921 οἱ Φραγκισκανοὶ ἕκτισαν ἄλλο ναὸν καὶ ξενώνα. Ἀσφαλτόστρωτος δρόμος (διακλάδωση μετὰ τὸ Κανά) ὀδηγεῖ στὴν κορυφὴν τοῦ ὅρους, ἀπ' ὅπου ἡ θέα εἶναι καταπληκτική μέχρι τὸ ὅρος Hermon.

ΤΙΒΕΡΙΑΣ

Ἄπὸ τὸ Κανά συνεχίζει ὁ ἀσφαλτόστρωτος δρόμος καὶ ὑστερα ἀπὸ 32 χλμ. κατεβαίνει στὴν παραλία τῆς διμόνυμης λίμνης, ὅπου εἶναι ἡ παλιὰ πόλη Τιβεριάδος, πρωτεύουσα σήμερα τῆς Κάτω Γαλιλαίας. 'Η ἐπιφάνεια τῆς λίμνης εἶναι 210 μ. κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς Μεσογείου. Γι' αὐτὸν τὸ κλῖμα εἶναι πολὺ γλυκὺν καὶ εὐχάριστο τὸ χειμώνα. 'Η νέα πόλη εἶναι πάνω σὲ ὑψώματα καὶ εἶναι πιὸ δροσερὴ τὸ καλοκαίρι. Παλιὰ καὶ νέα ἔχουν σήμερα 25.000 κάτ. Κοντά στὴν πόλη ὑπάρχουν θερμές θειοῦχες πηγές. Οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν κάνει «Θέρμες». Σήμερα, μὲ τὶς σύγχρονες ἐγκαταστάσεις καὶ ἀνέσεις, ἡ Τιβεριάς ἔχει γίνει μιὰ λουτρόπολη μὲ διεθνῆ φήμη γιὰ τὴν ραδιενέργεια τῶν νερῶν της καὶ τὶς θεραπευτικές των ἰδιότητες γιὰ ρευματισμούς, ἀρθριτικά, ἀναπνευστικές ἐνοχλήσεις κ.λπ.

'Η Τιβεριάς κτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἡρώδη - Ἀντίπα τὸ 20 μ.Χ. καὶ τῆς ἔδωσε αὐτὸν τὸ ὄνομα, γιὰ νὰ τιμήσει τὸν προστάτη του αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Τιβέριο.

"Υστερα ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τὸ 70 μ.Χ. ἡ Τιβεριάς ἔγινε τὸ κέντρο τοῦ Ἑβραϊκοῦ Εθνους. 'Ο Χριστιανισμὸς ἀναπτύχθηκε ἐκεῖ 4 - 5 αἰώνες μ.Χ.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

Μπροστὰ στὴν Τιβεριάδα ἀπλώνεται ἀνάμεσα στὰ βουνά τῆς Γαλιλαίας καὶ τοῦ Γκολάν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δύμορφες καὶ πιὸ

Ιστορικές λίμνες του κόσμου. 'Η θάλασσα τῆς Γαλιλαίας ή τῆς Τιβεριάδος, δπως τὴν ἀναφέρουν οἱ εὐαγγελιστές. Οἱ Ἰσραηλῖτες τῇ λένε λίμνη Kinneret ἀπὸ τῇ βιβλικῇ δνομασίᾳ Χεννάραθ – Chinneroth – ποὺ ἀναφέρεται στὸ βιβλίο τῶν Ἀριθμῶν (34, 11) καὶ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ Χενερὲθ (12, 3 καὶ 13, 27). Τὸ σχῆμα τῆς εἶναι στενόμακρο ἀπὸ βορρᾶ πρὸς νότο 21 χλμ. καὶ πλάτος 12 χλμ. 'Η περιφέρειά της εἶναι 52 χλμ. καὶ ἡ ἔκτασή της 170 τ. χλμ. Τὸ μεγαλύτερο βάθος τῆς εἶναι 46 μ. 'Η δνομασία Κιννερὲτ δφείλεται σὲ μιὰ παλιὰ χαναανίτικη πόλη Kinnorot. 'Αλλὰ ἡ παράδοση ἀναφέρει, δτι δνομάστηκε ἔτσι, γιατὶ τὸ θρόισμα τῶν κυμάτων της εἶναι τόσο γλυκὺ δσο δ ἥχος τῆς ἄρπας, ποὺ λέγεται στὰ ἑβραϊκὰ Kinnor. Μιὰ ἄλλη παράδοση λέει, δτι δ Θεὸς ἀπὸ δλες τὶς λίμνες ποὺ ἔκαμε στὸν κόσμο διάλεξε γιὰ τὸν υἱό του τὴ λίμνη τῆς Γαλιλαίας.

Πραγματικὰ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν ἡλικίᾳ τῆς μεσσιανικῆς του δραστηριότητας κύλισσε στὰ νερὰ τῆς λίμνης αὐτῆς, καὶ στοὺς γύρω ἀπ' αὐτὴ οἰκισμούς κηρύττων καὶ εὐαγγελιζόμενος. Καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ διάλεξε γιὰ μαθητές του ἦταν οἱ ταπεινοὶ ψαράδες τῆς λίμνης, ποὺ τοὺς κάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν νὰ τοὺς κάμει ἀλιεῖς ἀνθρώπων (Ματθ. 4, 19). Πάνω στὴ λίμνη αὐτὴ ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη (Λουκ. 8, 24). 'Εκεῖ εἶπε στὸ πεθαμένο θυγάτριο τοῦ ἀρχισυνάγωγου Ἰαείρου: Ταλιθά, κούμι! ποὺ σημαίνει: κορίτσι σήκω! καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς καὶ ἀνέστη παραχρῆμα (Λουκ. 8, 54). 'Εκεῖ ἐχόρτασε 5.000 ἀνθρώπους μὲ 5 κριθινα ψωμιὰ καὶ 2 ψάρια καὶ ἔμειναν καὶ 12 κοφίνια ἀποκόμματα: «καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἵχθυας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἵχθυας ἐμέρισε πᾶσι, καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν. καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους καὶ ἀπὸ τῶν ἵχθυων. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες». (Μάρκ. 6, 41).

'Η θάλασσα τῆς Γαλιλαίας τρέφει ἀκόμη πολλὰ ψάρια ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ψάρευε καὶ ἔτρωγε καὶ δ Ἀριθμῶν. 'Ενα ψάρι, ποὺ τὸ λένε χτένι τῆς Γαλιλαίας γιατὶ ἔχει στὴ ράχη ἓνα πτερύγιο σὰν

τὸ χτένι (tilapia Galilea) καὶ ἔνα ἄλλο τὸ λένε γατόψαρο, γιατὶ ἔχει μουστάκια σὰν τοῦ γάτη. Καὶ στὶς θάλασσές μας ζεῖ ἔνα ψάρι ποὺ τὸ λένε χριστόψαρο καὶ ἔχει μιὰ βούλα ἀπὸ τὸ κάθε πλευρό, ἀποτυπώματα τῶν δακτύλων τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ψαράδες τῆς Γενησαρὲτ τὸ λένε San Pietro. "Οσοι πᾶνε θὰ τὰ δοκιμάσουν στὰ ἐστιατόρια τῆς Τιβεριάδας.

ΤΑ ΜΑΓΔΑΛΑ

*Ασφαλτόστρωτος παραλιακὸς δρόμος περιβάλλει τὴν λίμνη. Στὸ 7 χλμ. ἀριστερὰ τοῦ δρόμου εἶναι τὸ χωριό Migdal, τὰ Μάγδαλα, τὸ χωριό τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαλινῆς, ἀπὸ τοὺς πρώτους ἀκόλουθους τοῦ Χριστοῦ. Migdal σημαίνει πύργος, φρούριο. Τρία χλμ. βορειότερα εἶναι τὸ Kibbutz Ginnosar ποὺ σημαίνει κήποι τοῦ Κυρίου. *Εκεῖ κοντὰ εἶναι οἱ ἐγκαταστάσεις γιὰ τὴν ἀντληση τοῦ νεροῦ τῆς λίμνης, ποὺ μὲ τεράστιο ὑδραγωγεῖο διοχετεύεται τὸ νερὸ δὲ ἀπόσταση 250 χλμ. στὴν ἔρημο Negev, ποὺ τὴν ἔχει μεταβάλλει σὲ ἀπέραντους κήπους.

*Η ὑδροκριτικὴ λεκάνη τῆς λίμνης ἔχει μεγάλη ἔκταση, ἀπὸ τὰ σύνορα τοῦ Λιβάνου καὶ τῆς Συρίας. Πολλοὶ ποταμοὶ χύνονται στὴ λίμνη, ποὺ δὲ κυριότερος εἶναι δὲ Ιορδάνης. Πηγάζει ἀπὸ τὰ ὅρη Hermon 2814 μ. ὑψόμ. πάντα χιονισμένα. Οἱ κυριότερες πηγές του εἶναι δυό. *Η Jor καὶ αὐτὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ βιβλικὴ πόλη Dan, καὶ ἀπὸ τὴν ἐνωση τῶν δυὸ λέξεων γίνεται ἡ δονομασία Jordan — Ιορδάνης. Σύμφωνα μὲ μιὰ ἄλλη ἐτυμολογία παράγεται ἀπὸ τὶς ἑβραϊκὲς λέξεις yored Dan, ποὺ σημαίνει : κατεβαίνει ἀπὸ τὴ Dan.

ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ

Στὴ βόρεια παραλία τῆς λίμνης, 16 χλμ. ἀπὸ τὴν Τιβεριάδα, εἶναι τὰ ἐρείπια τῆς Kefar Naoum, τῆς γνωστῆς μας μὲ τὸ ἔλληνικὸ δνομα Καπερναούμ. Kefar Naoum σημαίνει τὸ χωριό τοῦ Ναούμ, ἀλλὰ ποιὸς εἶναι αὐτὸς δὲ Ναούμ δὲν εἶναι γνωστό. *Ηταν ἔνα ἄσημο ψαροχώρι, πατρίδα τῶν ψαράδων πρώτων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σίμωνος — Πέτρου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀνδρέα, τοῦ Ἰακώβου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰωάν-

νη, ποὺ ἄφισαν τὰ ψάρια τῆς λίμνης καὶ ἀκολούθησαν τὸ Χριστό, γιὰ νὰ ψαρεύουν ἀνθρώπους, διποὺς τοὺς εἶπε: «δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἀλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4, 19).

‘Η Καπερναούμ εἶναι ἡ πόλη τοῦ Χριστοῦ. ’Εκεῖ ἔζησε καὶ ἐκεῖ ἀνέπτυξε ἀρχικά τὴν μεσσιανική του διδασκαλία. ’Αλλὰ σήμερα στὴ θέση του δὲν σώζεται τίποτε. Μόνο ἐρείπια. ’Ερη-



Εἰκ. 6.—Καπερναούμ. ‘Η συναγωγὴ δύον ἐδίδασκε ὁ Ἰησοῦς.
(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 496).

μώθηκε τὸν 6 αἰώνα. ‘Ως φαίνεται, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς Καπερναούμ δὲν πίστεψαν στὰ τόσα θαύματα ποὺ εἶδαν, γιατὶ δὲν εἶχαν πίστη. Καὶ διποὺς εἶπε ὁ Γκαΐτε: *Τὸ θαῦμα εἶναι φίλτατο τέκνο τῆς πίστεως.* Καὶ πραγματοποιήθηκε ἡ πρόρρηση τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ματθαῖος (11, 23): «Καὶ σὺ Καπερναούμ, ποὺ ὑψώθηκες μέχρι τὸν οὐρανό, μὲ τὴ μεγάλη τιμὴ ποὺ σοῦ ἔκαμα νὰ σὲ ἐκλέξω ὡς πόλη τῆς μόνιμης διαμονῆς του καὶ τῆς ἔξαιρετικῆς θαυματουργικῆς δράσης μου, θὰ κατεβεῖς στὸν ἄδη, ἔνεκα τῆς ἀπιστίας σου».

‘Ο τόπος ποὺ ἦταν ἡ πόλη εἶχε γίνει ἀπλησίαστο ἔλος. Τὸ 1894 Φραγκισκανοὶ μοναχοὶ ἀγόρασαν τὴν ἔκταση ἀπὸ τοὺς Βεδουίνους καὶ μὲ πολλοὺς κόπους, δαπάνες καὶ χρόνο ἀποκά-

λυψαν μεγάλο μέρος τῶν ἐρειπίων. Ἀποκάλυψαν τὴ συναγωγή, διόπου δίδασκε ὁ Χριστός, τὸ σπίτι τοῦ Πέτρο, ποὺ τὸ εἶχαν μεταβάλλει τὴν ἐποχὴν τῆς Ἁγ. Ἐλένης σὲ ἐκκλησία, τοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ, βρῆκαν καὶ τοὺς μύλους ποὺ ἄλεθαν τὰ σιτηρά των καὶ τὰ ἀλαιοτριβεῖα των. Τὰ ἐρείπια τῆς Καπερναούμιλοῦν στὸ σημερινὸν ἐπισκέπτη γιὰ τὴ χριστιανικὴ ζωὴ της. Στοὺς δρόμους της περπάτησε ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἀκολουθία τῶν μαθητῶν του καὶ τοῦ κόσμου τῶν θαυμαστῶν του. Κάθε πέτρα ἔχει τὴ δική της ἱστορία. Τὰ ἐρείπια τῆς Καπερναούμιεναι ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἵερους χώρους καὶ τοὺς πιὸ ζωντανοὺς τῆς Χριστιανικῆς Ἰστορίας.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

‘Ο Ἰησοῦς ἀναχώρησε μὲ τοὺς μαθητές του ἀπὸ τὴ Γαλιλαία νὰ πᾶνε στὴν Ἱερουσαλήμ, γιὰ νὰ ἔορτάσουν τὸ πάσχα. Ἡ ἀπόσταση είναι 158 χλμ. καὶ τὸ ταξίδι κράτησε τρεῖς ήμέρες. Τὸν ὕδιο δρόμο ἀκολούθησε, 2.000 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ Χριστὸ, καὶ δὲ Ἀβραὰμ μὲ τὰ ποίμνιά του. ‘Ο δρόμος περνοῦσε ἀπὸ τὴ Σαμάρεια καὶ οἱ Σαμαρεῖτες δὲν τοὺς ἐπιτρέψαν νὰ περάσουν καὶ ἀκολούθησαν τὸ δρόμο ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνη. Καὶ ἔφθασαν στὴν Ἱεριχώ, σπουδαῖο κέντρο τότε ἐλληνορωμαϊκὸ εἰδωλολατρικό, διόπου τὸν ὑποδέχτηκε ὁ ἀρχιτελώνης Ζακχαῖος (Λουκ. 19, 1). ‘Η Ἱεριχώ είναι ἡ χαμηλότερη πόλη τοῦ κόσμου, 250 μ. κάτω ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ 35 χλμ. ‘Η Ἱερουσαλήμ είναι 1.050 μ. πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ. Γι’ αὐτὸ λέει δὲ Ἰησοῦς στοὺς μαθητές του : *ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλημα.* (Λουκ. 18, 31). ‘Ο Ἰησοῦς ἐγνώριζε αὐτὰ ποὺ ἔμελε νὰ πάθει καὶ προεῖπε στοὺς μαθητές του ἀνεβαίνοντας στὰ Ἱεροσόλημα: *καὶ τελειωθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῶν οὓών ἀνθρώπουν παραδοθήσεται γάρ τοῖς ἔθνεσι καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστῆσεται* (Λουκ. 18, 31).

Φθάνοντας στὴν Ἱερουσαλήμ ἀντίκρυσε τὴν πόλη ἀπὸ τὸ δρός τῶν Ἐλαιῶν, ἀπ’ διόπου ἡ θέα είναι πανοραμική. Οἱ Ἐβραῖοι

ραββίνοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἔγραφαν : "Οποιος δὲν εἶδε τὴν Ἱερουσαλήμ μ' ὅλη τὴν ὀμορφιά της δὲν ἔμαθε τὶ εἶναι μιὰ ὡραία καὶ μεγάλη πόλη. Καὶ ὁ Ἰησοῦς, βλέποντας τὴν Ἱερουσαλήμ ἔκλαψε γι' αὐτὴ καὶ εἶπε: Οἱ ἔχθροί σου θὰ κατεδαφίσουν τὰ τείχη σου καὶ τὸν ναὸν σου καὶ τὰ οἰκοδομήματά σου, Θὰ θανατώσουν τὰ τέκνα σου καὶ δὲν θὰ ἀφίσουν λίθον ἐπὶ λίθου, γιατὶ θεληματικὰ τυφλώθηκες καὶ δὲν εἶδες τὸ Θεὸν ποὺ σὲ ἐπισκέφτηκε (Λουκ. 19, 44).

'Η καταστροφὴ ποὺ προεῖπε δὲν Χριστὸς ἔγινε ὑστερα ἀπὸ λίγα χρόνια. 'Η Ἱερουσαλήμ τὸ 70 μ.Χ. καταστράφηκε ἀπὸ τὰ θεμέλια ἀπὸ τὸ Ρωμαϊκὸ στρατηγὸ Τίτο, ὑστερα ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῶν Ἐβραίων. 'Ο ναὸς τοῦ Σολομώντος, τὸ καύχημα τῶν Ἐβραίων, κάηκε καὶ τὰ "Ἄγια τῶν Ἀγίων τοῦ ναοῦ στόλισαν τὸ θρίαμβο τοῦ Τίτο στὸ Forum Romanum τῆς Ρώμης, ὅπως φαίνεται στὴν ἀνάγλυφη στήλῃ τοῦ θριάμβου τοῦ Τίτο. Καὶ ἔμεινε μόνο ὁ δυτικὸς τοῖχος τοῦ ναοῦ, ὁ λεγόμενος *Toīchos* τῶν ὁδυρμῶν, ὅπου προσέρχονται σήμερα οἱ Ἐβραῖοι καὶ προσκυνοῦν μὲν κατάνυξη.

'Ο Ἐβραῖος ἴστορικὸς Ἰώσηπος ἀναφέρει, ὅτι ἀπὸ τοὺς 600.000 ποὺ ἦταν μέσα στὴν πόλη 97.000 αἰχμαλωτίστηκαν, χωρὶς τοὺς σταυρωμένους, ποὺ ἔγιναν δάσος οἱ σταυροὶ γύρω στὴν πόλη, καὶ αὐτοὺς ποὺ ἔσφαξαν. Ἀπὸ μιὰ μόνο πύλη ἔρριξαν ἔξω 115.800 πτώματα (Keller σ. 552).

Στὴ θέση τῆς Ἱερουσαλήμ οἱ Ρωμαῖοι ἔκτισαν νέα πόλη καὶ τὴν δόνόμασαν Aelia Capitolina. Στὴ θέση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀγίου Τάφου οἰκοδόμησαν ναὸ τῆς Ἀφροδίτης.

Διακόσια χρόνια ἡ Ἅγια Πόλη ἦταν ἔνας ἀσήμαντος ρωμαϊκὸς οἰκισμός, ὅπου κατοικοῦσαν μερικοὶ Χριστιανοὶ καὶ μερικοὶ Ἐβραῖοι, ποὺ πήγαιναν νὰ κλάψουν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ των, στὸ τεῖχος τῶν δακρύων. Kotel hama - aravi ἐβραϊκά.

Τὸ 324 ὁ Κωσταντῖνος ἔγινε αὐτοκράτωρ καὶ ἀνακήρυξε ἐπίσημη τὴν Χριστιανικὴ Θρησκεία. Στὴ Σύνοδο τῆς Νικαίας ὁ ἐπίσκοπος τῆς Aelia Capitolina πληροφόρησε τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴν μητέρα του Ἐλένη γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Ἅγια Πόλη.

Τὸ 326 ἡ Ἀγία Ἐλένη πῆγε στὴν Ἱερουσαλήμ. Σὲ μιὰ κρύπτη τοῦ Γολγοθᾶ βρῆκε τὸ σταυρὸ ποὺ σταυρώθηκε ὁ Χριστός, καὶ στὴ θέση αὐτῇ ἔκτισε τὸν πρῶτο ναὸ τοῦ Παναγίου Τάφου πάνω στὸ βράχο τοῦ Γολγοθᾶ.

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527 - 565) ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι βυζαντινὴ πόλη. Σ' αὐτὴ κτίστηκαν περισσότερες ἀπὸ 300 ἐκκλησίες, ποὺ ἡ μεγαλύτερη ἦταν τοῦ Παναγίου Τάφου. Τὸ μῆκος τῆς ἦταν 130 μ.

Τὸ 614 οἱ Πέρσαι κατάλαβαν τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ κατάστρεψαν τὶς περισσότερες ἐκκλησίες. Στὴ θέση τοῦ Ἀγίου Τάφου ἔκτισαν ἕνα νοσοκομεῖο.

Τὸ 629 οἱ Βυζαντινοὶ ἀνακτήσαν τὴν Ἱερουσαλήμ, ἐξαγόρασαν τὸ σταυρὸ ποὺ σταυρώθηκε ὁ Χριστός καὶ ξανάκτισαν τὸ ναό.

“Υστερα ἀπὸ λίγα χρόνια, τὸ 638, ὁ χαλίφης Ὁμαρ Ἰμπν ἐλ Χατάπ (Khattab) ἔγινε κύριος τῆς Παλαιστίνης. Εἰσῆλθε στὴν Ἱερουσαλήμ ἀπλὰ καὶ ταπεινά. Δέχτηκε τὸν πατριάρχη Σοφράνιο καὶ τοῦ παρέδωσε τὸ ἴστορικὸ ἔγγραφο, τὸν Ἀχτιναμέ, ποὺ σημαίνει συ μ φωνία. Μὲ αὐτὸ «ἀναγνωρίζεται εἰς τὸ βασίλειον γένος τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων (δηλαδὴ τῶν Ἑλλήνων) ἡ κυριότης καὶ κατοχὴ τῶν ιερῶν προσκυνημάτων καὶ ἄλλα προνόμια». (Ἐνα ἀντίγραφο τοῦ ἀχτιναμὲ αὐτοῦ ἔχει ἡ Μονὴ Ἀπεξανδρῶν). Ἐπισκέφτηκε τὸ ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ προσευχήθηκε ἔξω ἀπὸ τὸ ναό, γιὰ νὰ μὴ παραδοθεῖ στοὺς Μουσουλμάνους.

Τὸν 9 αἰώνα ὁ φανατικὸς Μουσουλμάνος φατιμίτης χαλίφης ἀλ Χακὶμ ἐκήρυξε ἅπιστους τοὺς μὴ Μουσουλμάνους καὶ κατάστρεψε τοὺς ναοὺς των καὶ μεταξὺ αὐτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Τὸ 1099 οἱ Σταυροφόροι καταλάβαν τὴν Ἱερουσαλήμ, ἔσφαξαν τοὺς Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Ἐβραίους καὶ τὸ αἷμα ἔτρεξε ποτάμι. Παραμέρισαν τοὺς Ὀρθόδοξους Ἑλληνες, ποὺ μέχρι τότε ἦταν οἱ κύριοι φύλακες τῶν Ἀγίων τόπων καὶ ἀνοικοδόμησαν τὸ Ναὸ τοῦ Παναγίου Τάφου, ποὺ κάλυψε μόνο τὴ μισὴ ἔκταση τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ. Ὁ ναὸς αὐτὸς σώζεται μέχρι

σήμερα μὲ τὶς τροποποιήσεις ποὺ ἔγιναν στὸ πέρασμα τόσων αἰώνων.



Εἰκ. 7.—Ἴερον σαλή μ. Κάτοψη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀγίου Τάφου.
(AVRAHAM LEWENSOHN, Israel Tourguide, Tel Aviv 1978),
p. 271).

1. Ὁ Ἀγιος Τάφος (Βλ. καὶ εἰκ. 8).
2. Ἡ Rotonda.
3. Ἡ Πέτρα τοῦ Γολγοθᾶ.
4. Τὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἀγίας Ἐλένης.
5. Ἡ κρύπτη ὅπου εὑρέθη ὁ Σταυρός.
6. Τὸ Ἀτριον, νάρθηκας.
7. Ἡ πρόσοψη.
8. Ἡ Πέτρα τοῦ Χρίσματος.
9. Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγγέλου.
10. Τὸ παρεκκλήσιο τῶν Κοπτῶν.
11. Τὸ παρεκκλήσιο τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.
12. Τὸ παρεκκλήσιο τῶν Παρρησιῶν.
13. Ἡ φυλακὴ τοῦ Ἰησοῦ. (Βλ. συνέχεια σελ. 36).

14. Διανομὴ τῶν ἱματίων τοῦ Ἰησοῦ.
15. Ὁ Χορὸς τῶν Ὀρθοδόξων.
16. Κωδωνοστάσιο.
17. Βαπτιστήριο.
18. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου.
19. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγίου Ἀβραάμ.
20. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγίου Ἰωσῆφ.
21. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγγέλου. (Βλ. καὶ σελ. 40).

Σήμερα ἡ Ἱερουσαλήμ ἔχει 400.000 κάτοικους. Εἶναι κτισμένη πάνω σὲ λόφους τῆς Ἰουδαίας, ἀνάμεσα σὲ δυὸς βαθειές κοιλάδες, τὴν κοιλάδα τῶν Κέδρων ἀπὸ ἀνατολικὰ καὶ τὴν κοιλάδα Κινῶμ ἀπὸ νοτιοδυτικά. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δυὸς ἔκχωριστες πόλεις. Τὴν παλιὰ πόλην, ποὺ περιορίζεται μέσα στὰ



Εἰκ. 8.—Ἴερον σαλήμ. Κάτοψη τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἀγίου Τάφου (Κουβούκλιο).
(ZEV VILNAY, The Guide to Israel, Jerusalem 1978, p. 147).

1. Εἴσοδος ἀπὸ τὴν Ροτόντα.
2. Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγγέλου.
3. Ὁ Τάφος τοῦ Ἰησοῦ.
4. Μαρμάρινη πλάκα 2.02×0.93 μ.
5. Παρεκκλήσιο τῶν Κοπτῶν.

τείχη, ποὺ κτίστηκαν τὸ 1537, καὶ στὴ Νέα Πόλη, ποὺ ἀπλώνεται δυτικὰ τῆς παλιᾶς. Στὴν παλιὰ πόλη κατοικοῦν Ἀραβεῖς, Ἐλληνες, Καθολικοί, Ἀρμένιοι, Ἀβυσσινοί καὶ Ἐβραῖοι. Ἐνῶ στὴ Νέα πόλη κατοικοῦν κυρίως Ἐβραῖοι. 260.000 εἶναι Ἐβραῖοι, 100.000 Ἀραβεῖς καὶ 40.000 Χριστιανοί.

Ἡ παλιὰ καὶ Νέα πόλη ἔχει ἔκταση 105 τ. χλμ. Ἡ παλιὰ καλύπτει μόνο ἔνα τ. χλμ. Ἐνα τετράγωνο μὲ πλευρὰ 1.000 μ. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ λέγεται ὅτι εἶχε διπλάσια ἔκταση.

Ἡ παλιὰ πόλη ἔχει 8 Πύλες. Ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴν πλευρὰ εἶναι ἡ πύλη τοῦ Ἀγ. Στεφάνου (Shaar Arayot) ἀπ’ ὅπου συνεχίζεται ἡ ὁδὸς τοῦ Μαρτυρίου, καὶ ἡ Χρυσῆ πύλη (Shaar Harahaim). (Βλ. Σχεδιάγραμμα).

Ἀπὸ τὴν νότια πλευρὰ εἶναι ἡ Πύλη τῶν Μαυριτανῶν (Shaar Haashpot) καὶ ἡ Πύλη Σιών (Shaar Zyon).

Ἀπὸ τὴν δυτικὴν πλευρὰ εἶναι ἡ Πύλη τῆς Ἰόπης (Shaar Jaffo) ὅπου φθάνει ὁ αὐτοκινητόδρομος 63 χλμ. ἀπὸ τὸ Τέλ - Ἀβίβ.

Ἀπὸ τὸ βορρᾶ εἶναι ἡ Πύλη τῆς Δαμασκοῦ (Shaar Shekhem), ἡ Πύλη τοῦ Ἡρώδη (Shaar Hordus) καὶ ἡ Νέα Πύλη (Shaar Henadash) ποὺ ἀνοίχτηκε τὸ 1870.

Ἡ Ἱερουσαλήμ ἐβραϊκὰ λέγεται Jerushalayim καὶ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὶς ἐβραϊκὲς λέξεις jeru ποὺ σημαίνει κομιστής, δότης καὶ shalem ποὺ θὰ πεῖ εἰρήνη. Ἡ πόλη ποὺ φέρνει εἰρήνη, ἡ πόλη τῆς εἰρήνης. Οἱ Εὐαγγελιστὲς τὴν ἀναφέρουν Ἱερουσαλήμ, σχετίζοντάς την μὲ τὴν ἑλληνικὴ λέξη ἱερός.

Ἡ Ἱερουσαλήμ βρίσκεται στὸν 31,46 παράλληλο βόρειου πλάτους. Δηλαδὴ 3,5 παράλληλους νοτιότερα τῆς νότιας ἀκτῆς τῆς Κρήτης. Καὶ ὅμως ὁ χειμώνας εἶναι δριμὺς καὶ τὸ χιόνι δὲν εἶναι σπάνιο εἶδος στὴν Ἀγία Πόλη. Ἡ βροχόπτωση εἶναι γύρω στὰ 500 χιλιοστά, δῆη περίπου καὶ στὸ Ἡράκλειο.

Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι σήμερα ἔνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα τουριστικὰ κέντρα τοῦ κόσμου ἀλλὰ καὶ τὸ ἀρχαιότερο. Ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ οἱ προσκυνητὲς ἔκκινούσαν ἀπὸ τὰ πέρατα τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ δοῦν τὰ μέρη ὅπου διαδραματίστηκαν τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο του. Καὶ πρὶν ἀπὸ 100 χρόνια τὰ ταξίδια ἦταν πολὺ

δύσκολα. Ὅπάρχουν ἀπεικονίσεις τῶν ταξιδίων αὐτῶν τοῦ περασμένου αἰώνα ποὺ οἱ χατζῆδες περνοῦσαν τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰ ρυάκια στοὺς ὕδημούς κανενὸς μπεντουίνου.

Μὲ τὰ σημερινὰ μέσα μπορεῖ νὰ πάει κανεὶς εὔκολα καὶ ἄνετα. Τὸ ἀεροπορικὸ ταξίδι Ἀθήνα - Τέλ Αβίβ διαρκεῖ μιά-μιση ὥρα. Ἀπὸ τὸ Τέλ Αβίβ στὰ Ἱεροσόλυμα εἶναι 68 χλμ., δηλαδὴ ὅσο ἀπέχει ὁ Ἀγ. Νικόλαος ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο. Ἐν ὁ ταξιδιώτης προτιμᾶ τὸ πλοϊο θὰ ἀποβιβαστεῖ στὴ Χάϊφα, 161 χλμ. ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, 2 ὥρες μὲ τὸ λεωφορεῖο ἢ τὸ σιδηρόδρομο.

Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ πόλη τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Σοφίας. Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ Πόλη τῆς Πίστης, ἡ Πόλη τοῦ Μονοθεϊσμοῦ, τοῦ ἐξ ἀποκαλύψεως μοναδικοῦ Θεοῦ, Κύριου τῶν Πάντων, ποὺ πιστεύουν οἱ Ἐβραῖοι, οἱ Χριστιανοὶ καὶ οἱ Μουσουλμάνοι, οἱ τρεῖς κυριότερες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, μὲ τὸν τρόπο της ἡ καθημιά. Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ Ἀγία Πόλη γιὰ τὸ 99% τοῦ Δυτικοῦ κόσμου καὶ γιὰ τὸ 60% τοῦ συνόλου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Γῆς. Κάθε πέτρα τῆς Ἱερουσαλήμ ἔχει καὶ τὴ δική της ιστορία, στὸ πέρασμα 5.000 χρόνων. Ὅπάρχουν μνημεῖα ἑβραϊκά, μνημεῖα τοῦ Ἰσλάμ ἀλλὰ κυριαρχοῦν τὰ χριστιανικὰ μνημεῖα. Χριστιανοί ναοὶ ξεφυτρώνουν σ' ὅλους τοὺς δρόμους μὲ τὴ γνωστὴ σιλουέτα των καὶ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ των καὶ μνήμες τοῦ Χριστοῦ στὴν πόλη τοῦ μαρτυρίου του.

Ἄς περ πατήσουμε νοερὰ τὸν τελευταῖο δρόμο ποὺ περπάτησε ὁ Χριστός, σηκώνοντας τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου του. Στὴν πινακίδα τοῦ δρόμου εἶναι γραμμένο τὸ ὄνομά του: Via dolorosa. Ὁδὸς τοῦ Πόνου. (Βλ. Σχεδιάγραμμα).

Στὴν ἀρχὴ τοῦ δρόμου δεξιὰ ἀριθ. 69 εἶναι ὁ ναὸς τῆς Ἀγ. Ἀννας, κτισμένος ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους στὴ θέση ποὺ ἦταν τὸ σπίτι τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἀννας, ὃπου γεννήθηκε ἡ Παναγία. Πίσω ἀπὸ τὸ ναὸ ἦταν ἡ κολυμβήθρα Βῃθεσδά, ὃπου ὁ Ἀγγελος Κυρίου ἐτάραπτε τὸ ὄδωρο καὶ ὁ πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὄδατος ὑγῆς ἐγίνετο (Ιωάν. 5, 4).

151. Τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ θέση αὐτὴ ἦταν τὸ Πραιτώριο ὃπου οἱ Ἰουδαῖοι διδήγησαν τὸν Ἰησοῦν νὰ τὸν δικάσει, ὁ Ρωμαῖος διοικητὴς Πόντιος Πιλᾶτος.

150. Ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Πρατώριο εἶναι ὁ χῶρος ὅπου διηλάτος ἐμαστίγωσε τὸν Ἰησοῦν καὶ τὸν παρέδωκε στὸ μαινόμενο ὄχλο νὰ τὸν σταυρώσει. Στὴ θέση αὐτὴ εἶναι σήμερα ὁ ναὸς τῆς μαστιγώσεως. Ἐδῶ εἶναι ἡ δευτέρα στάση. Ἡ πρώτη εἶναι στὸ Πραιτώριο.

149. Ἐδῶ εἶναι τὸ μέρος ὅπου διηλάτος ὁδήγησε τὸν Ἰησοῦν μὲ τὸν ἀκάνθινο στέφανο καὶ τὸ πορφυροῦν ἴματιον καὶ εἶπε κρός τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τὸν ὄχλο : Ecce homo — Ἰδοὺ ὁ ἀνθρωπος. Οἱ ἀρχιερεῖς δταν τὸν εἰδαν ἐκραύγαζαν : Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτὸν (Ιωάν. 19, 5).

Ο δρόμος στρίβει ἀριστερά. Ἐκεῖ εἶναι ἡ Τρίτη Στάση.

Στὸ σημεῖο τῆς παρόδου αὐτῆς εἶναι ἡ Τέταρτη Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ διησοῦς συνάντησε τὴ Μητέρα του. Στὴ θέση αὐτὴ ἔχει κτιστεῖ μιὰ καθολικὴ ἐκκλησία. Ἡ Παναγία τῶν Σπασμῶν.

Ἡ Via Dolorosa στρίβει δεξιά. Στὴ στροφὴ εἶναι ἡ Πέμπτη Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀγκάρευσαν Σίμωνα τὸν Κυρηναῖον καὶ σήκωσε τὸ Σταυρό. Ο Ἰησοῦς, κουρασμένος, ἀκούμπησε τὸ χέρι στὸν τοῖχο καὶ τὸ ἀποτύπωμά του σᾶς δείχνουν σήμερα σὲ μιὰ πέτρα τοῦ τοίχου.

Ο δρόμος ἀνηφορίζει. Στὸ σημεῖο 140 ἡ VI Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι δι Οἶκος τῆς Ἅγ. Βερονίκης. Τὸ ὄνομά της ἔτυμολογοῦν ἀπὸ τὶς λέξεις vero καὶ icon ποὺ σημαίνει ἀληθινὴ εἰκόνα. Κατὰ τὴν παράδοση ἡ Βερονίκη σκούπισε τὸ ἰδρωμένο καὶ ματωμένο ἀπὸ τὸν ἀνήφορο καὶ τὴν ἀγωνία πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποτυπώθηκε ἡ εἰκόνα του στὸ μανδήλιο. Ἡ εἰκόνα ἐκείνη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ θεωρεῖται ἡ πιὸ γνήσια, βρίσκεται στὸν Ἀγιο Πέτρο τῆς Ρώμης.

Ο δρόμος συνεχίζει ἀνηφορικὸς μὲ σκαλοπάτια. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ κυρίως ἀγορά. Σ' δλο αὐτὸ τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο οἱ τοῖχοι τῶν οἰκοδομῶν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος κι ἀπὸ τὸ ἄλλο στηρίζονται μὲ ἐναέριες ἀντηρίδες. Εἶναι δι πιὸ πολυσύχναστος δρόμος ἀπὸ ξένους καὶ συνεπῶς δι πιὸ ἐμπορικὸς δρόμος τῆς Ιερουσαλήμ, κυρίως τουριστικῶν εἰδῶν χριστιανικῶν ἐνθυμίων.

Στὴ διασταύρωση μὲ τὴν ὁδὸ Χάν Ετζεῖτ σημειώνεται ἡ VII Στάση. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἦταν τὰ τείχη τῆς Ιερουσαλήμ τὴν

ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐδῶ ἦταν ἡ Πύλη τῆς Κρίσεως ἀπὸ ὅπου ἔξηλθε ὁ Ἰησοῦς «εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου Τόπον, ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ» (Ιωάν. 19, 17).

Προχωρώντας μερικὰ μέτρα φθάνομε στὴν *VIII Στάση* ὅπου εἶναι σήμερα ἡ ὀρθόδοξη μονὴ τοῦ Ἅγιου Χαράλαμπου. Ἐδῶ ὁ Ἰησοῦς εἶδε τὸ πλῆθος τῶν γυναικῶν ποὺ ἀκολουθοῦσαν καὶ ἔκλαιαν καὶ εἶπε πρὸς αὐτάς. «Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμέ, πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὅμῶν ὅτι ἴδού ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι· Μακάριαι αἱ στείραι καὶ κοιλίαι αἱ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἵ οὐκ ἐθήλασαν» (Λουκ. 23, 28).

Οἱ ὑπόλοιπες 6 Στάσεις — δλες εἶναι 14 — ἦταν στὸ χῶρο τοῦ Γολγοθᾶ, ὅπου εἶναι σήμερα ὁ Ναὸς τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ο σημερινὸς ναός, τῆς Ἀναστάσεως ἢ τοῦ Παναγίου Τάφου, μὲ τὰ διάφορα παρεκκλήσια τῶν διαφόρων δογμάτων καλύπτει 8.800 τ.μ. Ἐνα τετράγωνο 110 × 80 μ. Μπορεῖ νὰ χωρέσει 10.000 ἄτομα. Ἡ εἰσοδός του εἶναι ἀπὸ τὴν νότια πλευρά. Τὸ δάπεδο τοῦ σημερινοῦ ναοῦ εἶναι 11 μ. ὑψηλότερα ἀπὸ τὸ ὑψόμετρο ποὺ ἦταν τὸ ἔδαφος ὅταν σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Εἶναι τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς παλιᾶς πόλης, ὁ λεγόμενος Γολγοθᾶς. Ἡ λέξη εἶναι ἑβραϊκὴ gulgolet̄ ποὺ σημαίνει κρανίο. Ἐπειδὴ τὸ κρανίο τοῦ Πρωτοπλάστου ἦταν θαμένο ἐδῶ. (Βλ. κάτοψη τοῦ ναοῦ σελ. 35).

Ἄς κάνομε μιὰ σύντομη νοερὴ ἐπίσκεψη:

Ο χῶρος ἀριθ. 6 εἶναι ὁ νάρθηκας τοῦ ναοῦ. Τὸ πρῶτο ἀριστερὰ εἶναι τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἅγ. Ἰακώβου καὶ τὸ ἀμέσως ἐπόμενο 17 εἶναι τὸ Βαπτιστήριο. Στὸ χῶρο 16 εἶναι τὸ κωδωνοστάσιο.

ἀριθ. 7. Ἡ πρόσοψη τοῦ ναοῦ διατηρεῖ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ κτίσματος τῶν Σταυροφόρων.

ἀριθ. 8. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δεῖναι μιὰ πλάκα ἀπὸ ἔρυθρὸ μάρμαρο. Ἡ πλάκα τοῦ Χρίσματος. Στὸ σημεῖο αὐτὸ δεῖναι τὸ Χριστὸ μετὰ τὴν ἀποκαθήλωση, γιὰ νὰ τὸν ἐτοιμάσουν γιὰ ταφή, σύμφωνα μὲ τὰ ἑβραϊκὰ ἔθιμα (Ιωάν. 19, 40). Ἄρχικὰ τοποθετήθηκε ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους. Ἄλλὰ ἐφθάρηκε ἀπὸ τὰ προσκυνήματα καὶ ἀντικαταστάθηκε τὸ 1810.

Άριθ. 3. Ἐδῶ εἶναι τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Γολγοθᾶ, τὸ σημεῖο ὃπου σταυρώθηκε δὲ Χριστός. Κάτω ἀπ' αὐτὸν ὑπάρχει μικρὸν σπήλαιο ὃπου εἶχε ταφεῖ δὲ Ἀδάμ. Λέγεται δτὶ ὑπάρχει· ἡ δπὴ ποὺ στήριξαν τὸ σταυρό.

Άριθ. 2. Τὸ σημεῖο αὐτὸν τοῦ ναοῦ λέγεται Rotonda. 18 κολόνες ὑποβαστάζουν τὸ θόλο ποὺ ἔχει ὅψις 50 μ.

Άριθ. 1. Στὸ κέντρο τῆς Rotonda εἶναι τὸ Κουβούκλιον (Cubiculum). Εἶναι ἔνα ἴδιαίτερο κτίσμα σὲ μῆκος 8.25 μ. καὶ πλάτος 5,5 μ. καὶ ὅψις 6,5 μ. μὲ κωνοειδῆ τρούλλο. Στὴν πρόσοψη τοῦ μνημείου εἶναι 6 μανουάλια: 2 τῶν Ὁρθοδόξων, 2 τῶν Καθολικῶν καὶ 2 τῶν Ἀρμενίων. Μιὰ ἐπιγραφὴ ἀναφέρει:

Ἄνωκοδομήθη τὸ θεῖον κουβούκλιον τοῦ Παναγίου τάφου ὅλον ἐκ θεμελίων δι' ἐλέους τῶν Ὁρθοδόξων Ρωμαίων ἐπὶ τῆς πατριαρχείας κυρίου Πολυκάρπου ἐν ἔτει ἀωί κατὰ μῆνα Μάρτιον.

Τὸ κουβούκλιο χωρίζεται σὲ δύο μικροὺς χώρους. Στὸν προθάλαμο ὃπου ὑπάρχει τεμάχιο ἀπὸ τὸν ἀποκυλισθέντα λίθο τοῦ τάφου καὶ πάνω ἀπ' αὐτὸν κρέμονται 15 καντήλια, 5 τῶν Ὁρθοδόξων, 5 τῶν Καθολικῶν, 4 τῶν Ἀρμενίων καὶ 1 τῶν Κοπτῶν.

Στὸ χῶρο στὸ βάθος εἶναι δὲ τάφος τοῦ Χριστοῦ σὲ σχῆμα μαρμάρινης τράπεζας 2×2.20 μ. Πάνω ἀπ' αὐτὸν εἶναι ἐντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα μὲ ἀνάγλυφη τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστασῆς τοῦ Χριστοῦ. Τὸν τάφο φωτίζουν διαρκῶς 43 καντήλια, 13 τῶν Ὁρθοδόξων, 13 τῶν Καθολικῶν, 13 τῶν Ἀρμενίων καὶ 4 τῶν Κοπτῶν.

Άριθ. 11. Ἐδῶ εἶναι τὸ παρεκκλήσιο τῆς Μαγδαληνῆς.

Άριθ. 12. Ἐκεῖ εἶναι τὸ παρεκκλήσιο τῶν Θεοφανείων.

Άριθ. 13. Ἡ φυλακὴ τοῦ Ἰησοῦ.

Άριθ. 14. Παρεκκλήσιο τῆς Ἀγ. Ἐλένης.

Άριθ. 15. Ἡ κρύπτη ὃπου εὑρέθη δὲ Σταυρός.

Σὲ μιὰ διμιλία περιορισμένου χρόνου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμπτύξει κανένας τόσα κοσμοϊστορικὰ γεγονότα.

Τελειώνοντας ἐδῶ σᾶς εὔχομαι νὰ ἐπισκεφθεῖτε οἱ ἴδιοι τοὺς Ἅγιους Τόπους γιὰ νὰ δεῖτε μὲ τὰ μάτια σας δσα δὲν μπορεῖ νὰ μεταδώσει δὲ λόγος ἀκόμη καὶ ἡ εἰκόνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ή Αγία Γραφή τόμ. Α', Β', Γ', Νικ. Λούβαρη, Αθήναι 1955.
2. Φλάβιος Ιώσηπος, Ιουδαϊκή Αρχαιολογία και Ιουδαϊκός Πόλεμος.
3. Ηροδότου Ιστορία.
4. Παν. Μπρατσιώτη, καθηγ. Βιβλικής Ιστορίας, Πανεπ. Αθηνῶν, Οι Φιλισταῖοι καὶ δὲ αἰγαιοκρητικὸς Πολιτισμὸς ἐν Παλαιστίνῃ, Αθῆναι 1926.
5. Μαν. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στὴν Κρήτη, Κρητ. Χρονικὰ ΣΤ'.
6. Werner Keller, Ή Βίβλος ὡς Ιστορία Λαῶν καὶ Πολιτισμῶν, μετάφραστη Άννας Παπαδημητρίου, Αθῆναι 1968.
7. Avraham Lewensohn, Israel Tour Guide, Tel - Aviv 1978.
8. Zev Vilnay, ph. d. The Guide to Israel, Jerusalem 1978.
9. Stanislao Laffreda, Cafarnao, La Citta di Gesù, Jerusalem 1976.
10. Bob Baseman, Masada, Guide illustré et souvenir, 1976.
11. Mikha Livne et Ze'ev Mechel, Masada.
12. Roger Summers, Zimbabwe, A Rhodesian Mystery, Cape Town.
13. Ant. Lombardo, Documenti della Colonia Veneziana di Creta Imbreviature di Pietro Scadron 1271, Torino 1942.

